

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου της *Βουλής των Εφήβων*, υπό την προεδρία του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α' Πειραιά, κυρίου Βαΐτση Αποστολάτου και της Βουλευτού Α' Αθήνας, κυρίας Άννας Φιλίνη, με αντικείμενο την εξέταση των θεμάτων: «Φυσικό Περιβάλλον», «Καταναλωτισμός», που περιλαμβάνονται στη *Σύνθεση Κειμένων* των μαθητών της Β' Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α' Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Απογευματινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των μαθητών της Β' Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα *Βουλή των Εφήβων*, ΙΔ' Σύνοδος 2008 – 2009.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν οι Έφηβοι Βουλευτές: Αγγελοπούλου Διονυσία (Καναδάς), Αλαγκιοζίδης Ανδρέας (Νομός Ημαθίας), Βαρβέρης Νικόλαος (Νομός Ημαθίας), Γάτας Δημοσθένης (Νομός Άρτας), Γεωργίτση Σοφία (Νομός Αρκαδίας), Γεωργόπουλος Χαρίλαος (Νομός Ηλείας), Γιεμενιτζόγλου Δέσποινα (Β' Αθήνας), Γόμπος Ανδρέας (Β' Αθήνας), Δουδέση Χρυσούλα (Β' Αθήνας), Ζήκος Παναγιώτης (Νομός Λέσβου), Ζιώγου Σοφία (Νομός Άρτας), Ζυγανιτίδου Ελισάβετ (Νομός Κοζάνης), Ηλιακόπουλος Κωνσταντίνος (Β' Αθήνας), Ηροδότου Παντελής (Κύπρος), Θεολογίδου Σουλτάνα (Νομός Δράμας), Καλαντζής Εμμανουήλ (Νομός Αιτωλοακαρνανίας), Καλογεροπούλου Ηλιάνα (Νομός Μεσσηνίας), Καραϊσκού Άρτεμις – Αναστασία (Α' Αθήνας), Καραμπασή Ελένη (Α' Θεσσαλονίκης), Κάσδαγλη Νικολέτα (Α' Θεσσαλονίκης), Κιλουδή Ελένη (Νομός Έβρου), Κουρκουμέλη Ελένη (Νομός Ηλείας), Κουτρομάνου Ευθυμία (Β' Πειραιά), Κρασσακοπούλου Μαρία - Νίκη (Νομός Μεσσηνίας), Κόφφα Μαρία (Νομός Τρικάλων), Λαγγιώτης Σπυριδώνας (Νομός Καστοριάς), Μακαρώνα Ελένη (Νομός Λασιθίου), Μαλατέστας Μπατίστας (Β' Αθήνας), Μηνιάδης Ιωάννης (Ισραήλ), Μητράκης Αθανάσιος (Βέλγιο), Μητροπούλου Δήμητρα (Νομός Αττικής), Μουρούτσος Γεώργιος (Νομός Αρκαδίας), Μπουλογεώργου Μαρία (Νομός Τρικάλων), Μωυσιάδης Χριστόφορος (Νομός Ξάνθης), Οικονόμου Χρήστος (Νομός Αττικής), Ορλιακή Βασιλική (Νομός Κιλκίς), Παπαδημητρίου Ειρήνη (Νομός Αιτωλοακαρνανίας), Παπαδημητρίου Ελένη – Μαρία (Νομός Αττικής), Παρτσανάκη Χρυσάνθη (Β' Αθήνας), Πολατσιδίου Νίκη (Σουηδία), Πολίτης Ευάγγελος (Νομός Ηρακλείου), Ρούσου Βασιλική (Β' Πειραιά), Σαλαγιάννης Δημοσθένης (Νομός Αιτωλοακαρνανίας), Σουλοβάρη Ταουλάν (Επικρατείας Εσπερινά), Σταθακόπουλος Σωτήριος (Νομός Αργολίδας), Συκαρά Σταυρούλα (Νομός Βοιωτίας), Ταμπούρη Ζωή (Α' Αθήνας), Τάσιος Άγγελος (Κύπρος), Τσάνη Παρασκευή (Νομός Πέλλας), Τσιούτσια Ευτυχία – Κωνσταντίνα (Β' Αθήνας), Τσομπανούδης Ευάγγελος (Β' Αθήνας), Χατζής Στέφανος (Νομός Μεσσηνίας), Χατζηκαντή Αφροδίτη (Νομός Δωδεκανήσου), Χατζηπετρή Ανδρέας (Κύπρος), Χούλη Ξένη (Νομός Αττικής) και Ψωρομίτα Μιχαήλα (Νομός Φθιώτιδας).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος *Βουλή των Εφήβων* κ.κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος της Επιτροπής και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Σιγάλας, τ. Σχολικός Σύμβουλος και Βασιλική Παπαπέτρου, Εκπαιδευτικός.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Καλημέρα, συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, Καλημέρα αγαπητοί εκπρόσωποι των νέων των Κοινοβουλίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου,

Καλωσορίσατε σ' αυτό το χώρο που για μας είναι ο ναός της Δημοκρατίας, είναι ο χώρος στον οποίο εκτελούνται, διατελούνται όλες οι αποφάσεις για τα κοινά, είναι ο νομοθετικός χώρος στον οποίο είμαστε όλοι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού.

Θα ξεκινήσω συστηνόμενος: Είμαι ο Βαΐτσης Αποστολάτος, έβδομος Αντιπρόεδρος της Βουλής αυτής, Βουλευτής της περιφέρειας Α' Πειραιά και νησιών που θα πει του Αργοσαρωνικού, αλλά που φθάνουν μέχρι τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Και αυτό το λέω για να σας πω ότι είναι μια περιοχή η οποία, ενώ είναι η Αθήνα στην κυριολεξία γιατί ουσιαστικά είμαστε μια πόλη, η διαφορετικότητα που υπάρχει στα προβλήματα, στα ζητήματα, στα θέματα που πρέπει να επιληφθούμε, να λύσουμε, είναι απόλυτα διαφορετικά, περίεργα, ξεχωριστά και για όλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια βαθιά γνώση και μία, αν θέλετε, δημιουργική φαντασία για να εξευρεθεί λύση πολλές φορές.

Εδώ βρέθηκα μετά τις προηγούμενες εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007. Είμαι στο επάγγελμα γιατρός χειρουργός-μαιευτήρας-γυναικολόγος και δημοσιογράφος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Και αυτά σας τα λέω, για να σας πω ότι εσείς που ξεκινάτε και αποκτάτε αυτή τη μεγάλη εμπειρία σε αυτόν εδώ τον κυριολεκτικά ιερό χώρο της Δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ καλό οι άνθρωποι που φθάνουμε να λειτουργήσουμε αυτό το θεσμικό μεγάλο ρόλο για τη χώρα, για την πατρίδα, για όλους εμάς τους Έλληνες, αλλά και για τον κόσμο, θα πρέπει να έχουμε, όσο το δυνατόν, μια περισσότερο σφαιρική γνώση, εκτός από την ειδική όποια επαγγελματική γνώση έχουμε.

Συνεδριάζοντας σήμερα εδώ για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, φαντάζομαι ότι ήδη γνωρίζετε ορισμένα πράγματα: ότι δηλαδή η Ολομέλεια των τριακοσίων Βουλευτών χωρίζεται σε έξι Διαρκείς Επιτροπές και επιπλέον αυτών των Επιτροπών υπάρχουν Ειδικές Μόνιμες που ασχολούνται με επιμέρους θέματα, όπως είναι η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.λπ. Οι

Διαρκείς όμως Επιτροπές είναι αυτές που αναφέρονται στα Υπουργεία τα οποία νομοθετούν και τα νομοθετήματά τους πρέπει να περνούν από τη Βουλή, η οποία και τα ψηφίζει. Αυτό είναι το νομοθετικό μας έργο.

Οι Διαρκείς Επιτροπές είναι των Οικονομικών Υποθέσεων, σαν αυτή τη συνεδρίαση που πραγματοποιούμε σήμερα, Παραγωγής και Εμπορίου, Μορφωτικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Η σημερινή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έχει να κάνει με δύο πολύ σπουδαία Υπουργεία: το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και βεβαίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που σχεδόν έχει αποφασιστεί ότι θα δημιουργηθεί αντίστοιχο Περιβάλλοντος για το ρόλο που το περιβάλλον παίζει στην εποχή μας και που, αν θέλετε, δεν είναι πια ρόλος, είναι θέμα επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους και όχι μόνο.

Η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου αναφέρεται σε τέσσερα Υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και τέλος το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όλα τα νομοθετήματα τα οποία γίνονται τελικά νόμοι του Κράτους, γίνονται αντικείμενο επειξεργασίας από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, όπου είστε τώρα εσείς και έχετε τοποθετηθεί για να λειτουργήσετε αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, θεωρείται η πιο σημαντική όχι από πλευράς αντικειμένου, για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά επειδή έχει να κάνει με την οικονομία και την ανάπτυξη, όπως και με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως σας είπα πριν.

Όλα αυτά τα θέματα, τα οποία διαχειρίζεται ένα κράτος, έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικό περιεχόμενο και όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο παγκόσμιο γίνονται ακόμα περισσότερο. Άλλα έχουν και κλιματικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον λόγω αυτών των κλιματικών αλλαγών.

Για να μην πούμε πολλά άλλα εισαγωγικά, θα σας πω ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτριος Σιούφας, μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Προγράμματος, κ. Μπαμπινιώτη, που είναι εδώ δίπλα, μετά τη χθεσινή πρώτη ημέρα των Επιτροπών αποφάσισε και καθιερώνεται από τώρα και στο εξής να υπάρχει και δική σας συμπροεδρία. Έτσι στο τέλος αυτής της εισαγωγικής ομιλίας μου θα γίνει κλήρωση για να έχουμε δύο Έφηβους Βουλευτές, ως συμπροεδρεύοντες, όπως εγώ έχω τη μεγάλη τιμή να έχω τη Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., την κυρία Άννα Φιλίνη, ως συμπροεδρεύουσα. Έχουμε δηλαδή τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες, ιδιότητες, λειτουργίες που εκτελώ και εγώ, που τυπικά απλώς ξεκινώ τη διαδικασία τούτη.

Συνεχίζω, λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώνεται εδώ η παρουσία σας όχι μόνο ως ακροατών αλλά και ως ανθρώπων, οι οποίοι έχουν συνευθύνη για τη διαδικασία των συνεδριάσεων τούτων. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να γίνει η κλήρωση αυτή που σας είπα, γιατί οι Πρόεδροι στις διαρκείς επιτροπές και το υπόλοιπο Προεδρείο, Αντιπρόεδροι, Γραμματείς, εκλέγονται στην κανονική Βουλή.

Εδώ, σήμερα, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κ. Σιούφα, όπως σας είπα, θα γίνει η κλήρωση ώστε από όλους σας να εκλεγούν οι δύο συμπροεδρεύοντες, οι οποίοι θα ανέβουν εδώ στο Προεδρείο και θα λειτουργήσουν μαζί με μας και με τη δική σας βοήθεια ως Πρόεδροι κάποια διαστήματα, κάποιες στιγμές.

Υπάρχει μία κληρωτίδα κι εδώ υπάρχουν οι αριθμοί σας, που αναφέρονται στον κατάλογο της Επιτροπής και θα γίνει κλήρωση. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή. Θα προσέλθει κάποιος Έφηβος Βουλευτής από εσάς, όποιος θέλει, για να γίνει η κλήρωση.

(Προσέρχεται στο Προεδρείο μία Έφηβος Βουλευτής και γίνεται η κλήρωση)

Θα μου πείτε το νούμερο και θα είναι το νούμερο και η περιφέρεια αυτών, οι οποίοι θα έλθουν να συμπροεδρεύουν.

Κληρώνεται το νούμερο 9, που βάσει του καταλόγου είναι η Έφηβος Βουλευτής κυρία Χρυσούλα Δουλέση από την Β' Αθηνών.

Επίσης, κληρώνεται το νούμερο 49, που βάσει του καταλόγου είναι ο Έφηβος Βουλευτής κ. Άγγελος Τάσιος από την Κύπρο.

Παρακαλώ τα παιδιά που κληρώθηκαν να έλθουν στο Προεδρείο.

(Στο σημείο αυτό τα παιδιά που κληρώθηκαν για συμπροεδρεύοντες προσέρχονται στο Προεδρείο).

Καλωσήλθατε!

Θα σας δείξουμε ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε για να μας βοηθήσετε και να συμμετέχετε στη διαδικασία.

Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση.

Ξέρετε ότι μιλάει ο βασικός Εισηγητής για έξι λεπτά, που είναι ο κ. Χρήστος Οικονόμου από την Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια, όσο εκείνος θα μιλάει, θα ήθελα όσοι θέλουν ως ομιλητές να λάβουν το λόγο μετά, να γράψουν το όνομά τους και την περιφέρεια στην οποία ανήκουν και θα περάσει ένας λειτουργός από εδώ για να πάρει το χαρτί αυτό για να γραφεί ο κατάλογος των ομιλητών μετά το εξάλεπτο του Εισηγητή.

Θέλω να σας πω, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής το χρόνο τον κρατάμε απόλυτα και δεν δίνουμε περισσότερο χρόνο. Να φροντίσουμε όλοι να είμαστε μέσα σε αυτόν το χρόνο που έχουμε, έξι λεπτά επαναλαμβάνω για τον Εισηγητή και τρία για τους επόμενους ομιλητές, διαφορετικά θα αρχίσει να χτυπάει ο ηλεκτρονικός ήχος, που θα σας λέει ότι ο χρόνος τελείωσε.

Ο πρώτος ήχος -θα το ξέρετε ήδη- είναι ένα λεπτό πριν λήξει ο χρόνος σας. Μη νομίζετε δηλαδή ότι με τον πρώτο ήχο σταματάτε. Έχετε ένα λεπτό ακόμα για να κλείσει την Εισήγηση ο πρώτος Έφηβος Βουλευτής και στη συνέχεια οι ομιλητές.

Θα καλέσω στο Βήμα τον κ. Χρήστο Οικονόμου από το Νομό Αττικής για να κάνει την εισήγησή του.

Έχετε ακριβώς έξι λεπτά, όπως σας είπα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ): «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος *Βουλή των Εφήβων*, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, η Ελλάδα κάθε χρόνο καταλαμβάνει μια, αναμφίβολα, θλιβερή πρωτιά ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή αφορά στη συνεχή και αδιάκοπη καταστροφή του δασικού πλούτου της, της χλωρίδας και της πανίδας της. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αρκετά, με αποκορύφωμα την πρωτοφανή οικολογική καταστροφή, στο σύνολο της χώρας, το καλοκαίρι του 2007.

Και αυτό το καλοκαίρι, όμως, δεν αποτελεί εξαίρεση. Πριν από λίγες ημέρες, ο τελευταίος, ίσως, δασικός πνεύμονας της πολύπαθης Αττικής παραδόθηκε στις φλόγες. Η απόδοση ευθυνών, άκριτα και απερισκεπτα, είναι πολύ απλή. Η λύση, όμως, στο πρόβλημα είναι το θέμα που πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή μας.

Αρχικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το ζήτημα που σχετίζεται με την πρόληψη.

Στη χώρα μας η λέξη αυτή παραμένει τουλάχιστον άγνωστη και ανεφάρμοστη. Πρέπει να δημιουργηθούν δασικοί χάρτες. Αντίστοιχα προγράμματα για τα βουνά της Αττικής έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί και αναμένεται η κύρωσή τους. Αυτά θα διευκόλυναν την πρόσβαση και κατ' επέκταση το έργο των πυροσβεστών, αλλά έχουν μείνει στα χαρτιά. Όταν μάλιστα στέλνονται ενισχύσεις από άλλες περιοχές, η χρήση χαρτών κρίνεται επιβεβλημένη. Επίσης, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ο τακτικός και ετήσιος καθαρισμός των δασών από τη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και από τις παράνομες εναποθέσεις απορριμμάτων και μπάζων εντός των, κατά τα άλλα, προστατευόμενων περιοχών περιέχονται στον όρο «πυροπροστασία». Η ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων των συνδέσμων πολιτών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή είναι, επίσης, σημαντικό μέτρο.

Όσον αφορά στο κομμάτι της Πυροσβεστικής, η κατάσταση είναι, λίγο-πολύ, τραγική. Η έλλειψη 3.400 πυροσβεστών, οι οποίοι, με την ετοιμότητα και τη μαχητικότητά τους, θα διευκόλυναν το έργο της πυρόσβεσης στερεί από τη χώρα μας ένα ενισχυμένο Πυροσβεστικό Σώμα. Τα Σώματα Ασφαλείας, όμως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επ' ουδενί, για τακτοποίηση ρουσφετολογικών αναγκών, σε στενά κομματικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, ο κακός συντονισμός της πυρόσβεσης και ο αλληλοσπαραγμός μεταξύ των αξιωματικών της Πυροσβεστικής είναι αποτέλεσμα της παράλυσης της κεντρικής διοίκησης. Εξάλλου έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί περιστατικά προσπαθειών επηρεασμού του συντονισμού της κατάσβεσης από Βουλευτές, που ζητούν να πραγματοποιηθούν ρίψεις από τα εναέρια μέσα στις εκλογικές τους περιφέρειες, με γνώμονα όχι την επικινδυνότητα της κατάστασης, αλλά την εξυπηρέτηση των δικών τους εκλογικών αναγκών.

Μπορούν, όμως, τα εναέρια μέσα, «ως από μηχανής θεοί», να σώσουν την πατρίδα; Η χώρα μας διατυμπανίζει ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο, αριθμητικά, στόλο κατασβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Η θέση αυτή ίσως να ελέγχεται για την ψευδότητά της, αλλά αναμφίβολα διαθέτουμε τον πλέον απαρχαιωμένο στόλο της Ευρώπης. Τα 13 από τα 21 αεροσκάφη είναι τύπου CL 215 και η ηλικία τους είναι 30 έως 35 ετών. Με θερμοκρασία άνω των 38 βαθμών Κελσίου δεν μπορούν να πετάξουν και περιφέρονται από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο της χώρας για να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες απογείωσης. Τα άλλα 8 είναι κατηγορίας CL 315, με το νεότερο να έχει αγοραστεί το 1998, αλλά είναι και τα πλέον επικίνδυνα, μιας και έχουν προκαλέσει το θάνατο αθών πιλότων.

Στο μέτωπο των ελικοπτέρων παρατηρείται μία πρωτοφανής κατάσταση. Η Ελλάδα από το 2001 νοικιάζει ελικόπτερα για ενενήντα μέρες, κάθε χρόνο, πληρώνοντας 30 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αγορά 30 ολοκαίνουργων αεροσκαφών ή 20 ιδιόκτητων ελικοπτέρων, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα μέσα να νοικιαστούν σε χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία που έχει επιδείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, για να καλύπτονται τα έξοδα συντήρησής τους.

Έπειτα, σήμερα 350 οχήματα, δηλαδή, το 30% του στόλου της Πυροσβεστικής, είναι παλιά. Το 10%, από αυτά μάλιστα, είναι τα πλέον επικίνδυνα, ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης εμφανίζουν συχνά μηχανολογικά προβλήματα.

Ο κακός συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων της τελευταίας πυρκαγιάς έχει μπει στο μικροσκόπιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος εξετάζει την ολιγωρία των αξιωματικών της Πυροσβεστικής τις πρώτες κρίσιμες ώρες εκδήλωσης της φωτιάς και το πόρισμά του αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Κύρια αιτία, όμως, των πυρκαγιών αποτελεί η προσπάθεια αξιοποίησης των δασικών εκτάσεων, μέσω εμπρηστικών χτυπημάτων. Τα τελευταία ευνοούνται από την απουσία αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χιλιάδων στρεμμάτων δάσους, στο σύνολο της χώρας. Γι' αυτόν το λόγο ξεπροβάλλουν χιλιάδες αυθαίρετα, με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής να έρχεται πρωταθλήτρια, με 200.000 περίπου αυθαίρετα. Ήλθε η ώρα να πάρει «σάρκα και οστά» η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα εντοπισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων, που έχει εξαγγελθεί επανειλημμένα. Ας σταματήσουν, επιτέλους, η εκτός σχεδίου δόμηση και η ένταξη, χωρίς καμία προϋπόθεση, εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δάσους στο περίφημο Σχέδιο Πόλης. Το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, σαφώς, πρέπει να περιλάβει και τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων της Αντιπολίτευσης, των οικολογικών οργανώσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι πασιφανές ότι η φωτιά στη βορειοανατολική Αττική σχετίζεται με την επέκταση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, που περιλαμβάνει την επέκταση του οικιστικού ιστού της πόλης προς αυτές τις νέες ανερχόμενες περιοχές. Μία πρωτοφανής κερδοσκοπία ακινήτων έχει μόλις ξεκινήσει. Στο πλαίσιο αυτό θετικό βήμα θα ήταν η τάχιση ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και η δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Δασοπροστασίας, με κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι η ώρα, που όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις για το μέλλον του τόπου, έχει φθάσει. Αναζητείται μία ευρεία διακομματική συναίνεση για άμεσες υπερκομματικές λύσεις.

Ας ελπίσουμε ότι, μετά τις εκλογές, θα ληφθούν τα μέτρα, που έχουμε ανάγκη ως χώρα και θα επανέλθει στο προσκήνιο η προστασία του περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστώ».

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Εξαιρετικά καλός ο λόγος του εισηγητή, του κ. Χρήστου Οικονόμου. Συγχαρητήρια.

Εισερχόμαστε στον κατάλογο των ομιλητών.

Το λόγο έχει ο κύριος Ηλιακόπουλος Κωνσταντίνος από τη Β' Αθήνας. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Για να μην υπάρξει καθυστέρηση, θα ήθελα να προετοιμάζεται η κυρία Κουτρουμάνου Ευθυμία από τη Β' Περιφέρεια Πειραιά για να κερδίζουμε χρόνο.

Ορίστε, κύριε Ηλιακόπουλε, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Β' Αθήνας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, όπως γνωρίζετε, στον 21^ο αιώνα τα προβλήματα που μας απασχολούν, περισσότερο από κάθε τι, είναι τα περιβαλλοντικά, γιατί το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Όταν παθαίνει κάτι το περιβάλλον, είναι ακόμα χειρότερο από το να παθαίνει κάτι το σπίτι μας, γιατί, όταν γκρεμίζεται, μπορούμε να το ξαναχτίσουμε, τα δέντρα όμως είναι πολύ δύσκολο να ξαναφυτευτούν.

Πρέπει να αναλύσουμε το πώς φτάνουμε στη μόλυνση. Όλα ξεκινούν από τον καταναλωτισμό και συγκεκριμένα τον υπερκαταναλωτισμό που διέπει την εποχή μας, γιατί, όταν υπερκαταναλώνουμε, αναγκάζουμε τις εταιρείες να παράγουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να παράγουν και περισσότερα σκουπίδια. Όλοι θέλουμε να απαλλαγούμε από τα σκουπίδια, αλλά κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα αίτιά τους, που είναι τα προϊόντα και η ευμάρεια που κρύβουν από πίσω τους.

Πέρα όμως από τα σκουπίδια και τη μόλυνση, ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το πρόβλημα της μεγάλης δαπάνης ενέργειας που υπάρχει για την παραγωγή αυτών και ακόμα σημαντικότερο θέμα είναι η έλλειψη του νερού. Στην εποχή μας αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Η μείωση των βροχοπτώσεων ολοένα και αυξάνεται και το αποτέλεσμα θα είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουμε νερό να πιούμε και θα κινδυνεύει ακόμα και η ζωή η δική μας, των παιδιών μας και όλου του φυτικού και ζωικού πλούτου.

Όλα αυτά, όμως, μπορούν να αλλάξουν. Η σωστή διαχείριση του νερού στη χώρα μας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα διπλωματικό χαρτί, γιατί θα μπορούσαμε σε κάποια δύσκολη στιγμή να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε χώρες με κλιματολογικές συνθήκες ερήμου. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μονάδες αφαλάτωσης στην Ελλάδα και θα μπορούσε να αναπτυχθεί η τεχνολογία τους. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας μηχανικών, καθώς και την αύξηση της ποσότητας του νερού.

Εμείς, σαν πολίτες, δεν θα πρέπει να δαπανάμε τόσο νερό γιατί, όπως είπε και ο Κένεντι, «μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει το κράτος για σένα, αλλά κοίτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για το κράτος». Η κοινωνία δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύνολο ατόμων, το σύνολο απ' όλους εμάς. Όταν κάποιος αλλάξει κάτι στον εαυτό του, αυτομάτως αλλάζει και στην κοινωνία. Ας σταματήσουμε, λοιπόν, τους δογματισμούς, πως για όλα φταίνε η πολιτική και οι πολιτικοί, γιατί και εμείς φταίμε. Εμείς μολύνουμε τη γειτονιά μας, το σπίτι μας, το δάσος μας εμείς το καίμε. Όταν αλλάξουμε τον εαυτό μας, θα αλλάξει και η κοινωνία.

Πρώτα απ' όλα πρέπει η παιδεία να γίνει ανθρωποκεντρική και ανθρωπιστική, να καλλιεργούνται ήθη και αξίες, που όχι μόνο δεν θα οδηγούν στον υπερκαταναλωτισμό, αλλά που θα ριζώνουν μέσα μας την αγάπη για το περιβάλλον, μία συνείδηση προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί οποιοδήποτε μέτρο και αν ληφθεί για το περιβάλλον, δεν είναι αρκετό, δεν είναι πανάκεια. Αυτό θα πρέπει να ριζώσουμε μέσα μας, την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κουτρουμάνου Ευθυμία, οφείλω να τονίσω ότι η ομιλία του κ. Ηλιακόπουλου Κωνσταντίνου ήταν εξαιρετική τόσο για το μήνυμα, το οποίο ήταν εξαιρετικά πολιτικό, με την έννοια της προσωπικής ευθύνης καθενός μας, όσο και για την ευαισθησία, που είπατε, για την αγάπη προς το περιβάλλον. Συγχαρητήρια!

Η κυρία Κουτρουμάνου έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ (Β' Πειραιά): Ευχαριστώ.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, Έφηβοι Βουλευτές, αναφερόμενη στο οικολογικό ζήτημα θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή.

Θα ήθελα να εστιάσω συγκεκριμένα στην επεξεργασία του συνόλου των απορριμμάτων, υγρών και στερεών.

Τονίζω ότι είναι υποχρέωση του Κράτους να ενεργοποιηθεί και να κινητοποιηθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Μιλάμε, πλέον, για μία πολιτική, που θα εφαρμοστεί μελλοντικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως χώρα, λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε και να ετοιμάσουμε τις υποδομές, ώστε να μπορούμε να συμβαδίσουμε με τις υπόλοιπες χώρες. Θα μιλήσω συγκεκριμένα:

Οι Δήμοι θα μπορούσαν να οργανωθούν και να συγκεντρώνουν από κοινού τα σκουπίδια τους. Προσοχή, όμως, δεν μιλάμε για την απλή ανακύκλωση, τα συνηθισμένα προϊόντα που καλούμαστε να ανακυκλώνουμε στους κάδους μας. Μιλάμε για όλα τα υγρά και στερεά απορρίμματα. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να

δεματοποιούνται, να τα επεξεργάζονται βιολογικά σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας και στη συνέχεια να δίδονται στη μετέπειτα χρήση τους. Αυτό, ουσιαστικά, συμφέρει οικονομικά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, το Κράτος θα έπρεπε να ενθαρρύνει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, να δίνει κίνητρα για επενδύσεις, να ικανοποιεί οικονομικά τους Δήμους που δέχονται να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Και, επίσης, κάτι πολύ σημαντικό: Να οργανώνει καμπάνιες ενημέρωσης στις τοπικές κοινωνίες, γιατί συχνά οι πολίτες αντιδρούν, όταν το Κράτος επιχειρήσει να κάνει ένα τέτοιο έργο στο χώρο τους λόγω άγνοιας.

Φυσικά, αφού μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι η έλλειψη συνεννόησης, η αδράνεια και η τοποθέτηση ακατάλληλων ανθρώπων σε διοικητικά πόστα και γενικότερα όλο το κλίμα απάθειας, πολλές φορές σταματά την όποια καλή θέληση των πολιτών.

Πρέπει, επιτέλους, να σταματήσουμε τις φιλολογίες και τις αερολογίες, που –επιτρέψτε μου- συχνά ακούγονται και από αυτά τα έδρανα και να εστιάσουμε στη θέσπιση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, που δεν θα αφήνει περιθώρια διαφυγής.

Κάθε φορά που προκύπτει οικολογικό ζήτημα, παίζεται το παιχνίδι των ευθυνών. Δημιουργείται εσκεμμένα ένα τεχνητό κενό ευθύνης, που οδηγεί στην ατιμωρησία. Κι εγώ θα ήθελα να ρωτήσω: Τι γίνονται, πολλές φορές, οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Αν κατέληγαν στον προορισμό τους και όχι σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ίσως να μην ήμασταν στην κατάσταση, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.

Παράλληλα, πιστεύω ότι τα δύο θέματα, οικολογικό και κατανάλωση, συνδέονται άμεσα, γιατί πολλές φορές η υλιστική προδιάθεση των πολιτών φρενάρει την οποιαδήποτε οικολογική συζήτηση. Ζούμε στην κοινωνία της αφθονίας. Η ευτυχία είναι συνώνυμη με την κατανάλωση. Και μπορούμε να κάνουμε σήμερα λόγο για τον *homo consumer*.

Πιστεύω ότι η αλαζονεία μας είναι αυτή, που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και ότι θα μας οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή μας. Ο μόνος ουσιαστικός τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα, όσο «κλισέ» κι αν ακούγεται, είναι μέσω της παιδείας και της αγωγής. Μόνο έτσι μπορούμε να τιθασεύσουμε τα ζωώδη ένστικτά μας.

Ευχαριστώ.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο, κυρία Κουτρουμάνου Ευθυμία.

Έως ότου ανέβει στο βήμα ο κ. Χατζής Στέφανος, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο να πω το εξής: Σημείωσα τις λέξεις «αδράνεια», «έλλειψη συνεννόησης», «ακατάλληλα πρόσωπα», που είπατε. Θα σας πω ότι το καλύτερο που άκουσα είναι η ανάγκη οικολογικής συνείδησης. Εξαιρετικός ο λόγος. Θέλω να σας θυμίσω ότι κατά τον Κανονισμό της Βουλής δεν διαβάζουμε τους λόγους. Τους λέμε «από στήθους», που λέμε, απέξω. Ήταν, όμως, πάρα πολύ καλός.

Το λόγο έχει ο κ. Χατζής Στέφανος για τρία λεπτά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ (Ν. Μεσσηνίας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της *Βουλής των Εφήβων*, αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, ζώντας σε μία πόλη, όπως είναι τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν στην επαρχία και κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τον τομέα της οικονομίας, της ανάπτυξης, της εργασίας, καθώς, επίσης, και τη σχέση όλων αυτών με το περιβάλλον.

Έτσι, θα ήθελα να αναφερθώ στην αιφώρο ανάπτυξη ως κατευθυντήριο μοχλό της ανάπτυξης της οικονομίας.

Στα νεότερα χρόνια η τροπή που πήρε ο πολιτισμός επέφερε ριζική αλλοτρίωση του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον. Ο άνθρωπος δεν εκμεταλλεύεται πλέον τη φύση για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προς το ζην, αλλά τα απαραίτητα προς το «ευ ζην». Δηλαδή, τη χρησιμοποιεί για την παραγωγή αγαθών, όχι για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά για να εξυπηρετηθούν δευτερογενείς ανάγκες, που γεννιούνται από έναν τεχνητό πολιτισμό, με τον οποίο έχασε πια τον προορισμό του.

Εν ολίγοις, ο προγραμματισμός της οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής αναπτυξιακής πορείας της κοινωνίας μας έγινε με κύριο άξονα υλιστικά και κερδοσκοπικά πρότυπα εις βάρος του περιβάλλοντος. Το ερώτημα, όμως, είναι, τι πρέπει να κάνουμε.

Προσωπικά θεωρώ ότι αρχικά πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, το τι θέλουμε. Θέλουμε γρήγορο κέρδος και ανάπτυξη και σε αυτά μπορούμε να επενδύσουμε, ώστε να έχουμε σίγουρο όφελος για εμάς και το περιβάλλον;

Η λύση στο πρόβλημα ακούει στο όνομα «αιφώρος ανάπτυξη», δηλαδή πρέπει η ανάπτυξη στον οικονομικό τομέα να έχει ως στόχο τη διατήρηση των φυσικών πόρων, αλλά και να μην επηρεάζει αρνητικά οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα.

Παλαιότερα, πολλοί θεωρούσαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνεπάγεται χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και μείωση του βιοτικού επιπέδου. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει πια. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρώπης παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές, ούτως ώστε να προωθηθεί η αιφώρος ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωθεί σήμερα τη βιομηχανία να αναπτύξει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και τεχνολογίες. Η αύξηση της ζήτησης αυτών των προϊόντων και των τεχνολογιών επεκτείνεται στην αγορά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για νέες τεχνολογικές καινοτομίες και επενδύσεις.

Μιλώντας για επενδύσεις, μία πολύ καλή περίπτωση είναι η δημιουργία ηλιακών ή αιολικών πάρκων, υπό την αιγίδα των δήμων κυρίως, που μακροχρόνια θα αποφέρει κέρδη, αλλά και θα προσφέρει θέσεις εργασίας για τους νέους.

Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι πολλά. Εκμεταλλευόμενοι, δε, και την «πράσινη ενέργεια» και βοηθούμενοι από την αιφόρο ανάπτυξη, θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά οφέλη για την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους νέους, διότι, ειδικά στην επαρχία όπου ζω εγώ, το πρόβλημα της ανεργίας είναι πολύ μεγάλο.

Ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε Χατζή, πρέπει να πω ότι πολύ καλά μας τα είπατε, τονίζοντας την ανάγκη της αιφόρου ανάπτυξης.

Εκείνο που θα θυμόμαστε είναι ότι κάθε τι πρέπει να έχει στόχο και να φροντίζουμε για θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους, σε τέτοιους καιρούς.

Πολύ καλός! Μπράβο σας!

Ο κ. Σαλαγιάννης Δημοσθένης από την Αιτωλοακαρνανία έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ (Ν. Αιτωλοακαρνανίας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το περιβάλλον καταστρέφεται και η ανθρώπινη αδιαφορία διογκώνει το πρόβλημα.

Επισημαίνουμε, ενδεικτικά, την αλλαγή του κλίματος και γενικότερα των περιβαλλοντικών συνθηκών, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του υπεδάφους, με αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων στον άνθρωπο και τα ζώα.

Ένα από τα μεγαλύτερα επικείμενα προβλήματα είναι η έλλειψη νερού. Χαρακτηριστικά λέγεται ότι οι πόλεμοι του μέλλοντος θα έχουν ως αιτία το νερό.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ειλικρινά, όμως, πιστεύουμε ότι είναι αναστρέψιμη. Εκείνο που απαιτείται είναι η ειλικρινής διάθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μόνο έτσι θα οδηγηθούμε στη λήψη ουσιαστικών, άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων για ποιοτική ζωή.

Βασικά απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος και, παράλληλα, η ίδρυση μιας εθνικής Περιβαλλοντικής Επιτροπής. Οι ρόλοι τους θα είναι αφ' ενός η προώθηση του οικολογικού τρόπου ζωής, με τη δημιουργία στους πολίτες οικολογικής συνείδησης και αφ' ετέρου η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναφορικά με τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης επιβάλλεται να διοργανώνονται δημόσιες συζητήσεις και διαλέξεις. Για το σκοπό αυτόν επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κυρίως, όμως, επιβάλλεται η προσπάθεια για εξοικείωση των ανθρώπων με τη φύση από μικρή ηλικία.

Μόνο οι ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι θα υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, ακολουθώντας οικολογικό τρόπο ζωής και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιπλέον, η Περιβαλλοντική Επιτροπή είναι ανάγκη να συμμετέχει ενεργά σε συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όχι απλά να ακούγεται η ελληνική φωνή, αλλά και η Ενωμένη Ευρώπη να ασχοληθεί με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας.

Κρίνεται, επίσης, αναγκαία η συμμετοχή της στην επεξεργασία νομοσχεδίων, ώστε να μπει φραγμός στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει να οργανώνει περισσότερα προγράμματα σχετικά με την ανακύκλωση και την εθελοντική εργασία, επιβραβεύοντας την καλύτερη προσπάθεια, να δώσει έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον και να φροντίσει για την τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στα εργοστάσια για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, ακόμη και να απομακρύνει τις βιομηχανίες από τις κατοικημένες περιοχές.

Για την υλοποίηση των μέτρων αυτών θα μπορούσαν να καθιερωθούν οκτάμηνες ή δεκαοκτάμηνες συμβάσεις ανέργων για συμμετοχή στα οικολογικά προγράμματα, να δοθεί βαρύτητα στα πράσινα επαγγέλματα, να τιμωρείται η αυθαίρετη δόμηση, να εφαρμόζεται η πυροπροστασία και να επιδιώκεται η αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών.

Επιπλέον, οι δήμοι και οι νομαρχίες επιβάλλεται να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη μέτρων. Άμεσης προτεραιότητας έργο είναι η δημιουργία σε κάθε δήμο κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Τέλος, οι νέοι είναι εκείνοι που πρέπει να αναλάβουν τα ηνία για μια τοπική και παγκόσμια εκστρατεία προστασίας του περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστώ.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε Σαλαγιάννη, μας θυμίσατε την ανάγκη της συμμετοχής. Μπράβο σας! Η επιστροφή στη φύση είναι δύσκολη υπόθεση αυτή την ώρα, αλλά ο οικολογικός τρόπος ζωής, που αναφέρατε, επιτάσσεται.

Το λόγο έχει ο Σωτήριος Σταθακόπουλος από την Αργολίδα για τρία λεπτά.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. Αργολίδας): Αξιότιμοι Έφηβοι Βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, στην ομιλία μου θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα, που σχετίζεται άμεσα τόσο με το περιβάλλον όσο και με την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Λέγοντας Α.Π.Ε. εννοούμε την παραγωγή ενέργειας από φυσικές πηγές, όπως είναι ο αέρας, ο ήλιος και το νερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 94% της ενέργειας που παράγεται στη χώρα μας, προέρχεται από το πετρέλαιο και από άλλα ορυκτά καύσιμα και μόλις το 5% από Α.Π.Ε.

Η κατάσταση, λοιπόν, είναι σοβαρή, γιατί πρώτον, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο, δεν είναι αυτόνομη ενεργειακά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της. Ενδεικτικά αναφέρω τις πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή την άνοδο της τιμής των προϊόντων που βιώσαμε πέρυσι το χειμώνα, όταν αυξήθηκε κατακόρυφα η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Αυτόνομη, βέβαια, είναι και η συνεχής ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών.

Δεύτερον, επιβαρύνεται το περιβάλλον, αφού το πετρέλαιο αλλά και ο λιγνίτης, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις πιο ρυπογόνες μορφές ενέργειας. Η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης και της Πτολεμαΐδας αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα.

Ζητούμενο, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση, αν όχι πλήρως, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, σε συνδυασμό με ένα πιο υγιές φυσικό περιβάλλον.

Και το ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει, είναι εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η απάντηση είναι καταφατική, αρκεί να δράσουμε. Πρώτον, να λάβει η πολιτεία συγκεκριμένα μέτρα, όπως η παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιώτες και παράλληλα να λάβει αποφάσεις για δημόσιες επενδύσεις σε Α.Π.Ε. Το δρόμο δείχνει το παράδειγμα του Αη-Στράτη, του νησιού των διακοσίων πενήντα κατοίκων, που έως το 2012 θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πράσινη ενέργεια.

Δεύτερον, να αξιοποιηθούν τα ελληνικά νησιά, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τη σημερινή κατάσταση, γιατί παρά το υψηλό ηλικιακό και αιολικό δυναμικό τους, το 98,4% της ενέργειας που καταναλώνεται, παράγεται από πετρέλαιο.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του Έφηβου Βουλευτή).

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Έχετε ένα λεπτό ακόμη.

Θα πρέπει να σας πω ότι στην Αίθουσα της Ολομέλειας βρίσκεται ο αξιότιμος και έξοχος για εμάς Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτρης Σιούφας. Σε αυτόν οφείλουμε ό,τι καλό έχετε δει και ό,τι περισσότερο έχει γίνει στο θεσμό της *Βουλής των Εφήβων*.

Συνεχίστε, κύριε Σταθακόπουλε.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. Αργολίδας): Ιδιαίτερα η εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε βραχονησίδες, πέρα από την παραγωγή ενέργειας, θα έδινε και πρακτικά λύση σε ό,τι αφορά την ελληνικότητά τους.

Τρίτον, να δημιουργηθούν αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, έτσι ώστε, σε ένα νέο και δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας μας, η Ελλάδα να πρωτοπορεί.

Το μοναδικό, ίσως, πρόβλημα είναι το κόστος των επενδύσεων. Εδώ, όμως, υπάρχουν οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, εκτός των άλλων, πιέζει τα κράτη για πολιτικούς, πέρα από οικονομικούς λόγους, έτσι ώστε το ποσοστό της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών από Α.Π.Ε. να φθάσει στο 12% από 6% που είναι σήμερα.

Το σημαντικότερο, όμως, που κερδίζουμε με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι, με άλλα λόγια, η ποιότητα της ζωής μας, που κανείς δεν μπορεί να αγοράσει -ας αναλογιστούμε- τις πρόσφατες πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αττική. Απλώς με όσα προανέφερα, ήθελα να υποδείξω ότι το περιβάλλον και η οικονομική ανάπτυξη στην περίπτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν.

Ευχαριστώ πολύ.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον κ. Σταθακόπουλο Σωτήρη από το Νομό Αργολίδας.

Σας θυμίζω ότι παρακολουθεί τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτριος Σιούφας.

Η κυρία Ορλιακλή Βασιλική από το Κιλκίς έχει το λόγο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΛΙΑΚΛΗ (Ν. Κιλκίς): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, ο καταναλωτισμός είναι η τάση για απεριόριστη κατανάλωση αγαθών πέρα από τις ουσιαστικά υπάρχουσες ανάγκες. Παρότι το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, κυρίως από τον 20ό αιώνα, όταν, δηλαδή, άρχισε η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση.

Ο καταναλωτισμός δεν έχει σύνορα, αλλά πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, που εμφανίζεται σε όλες τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό είναι η πρόοδος της τεχνολογίας, ο εγωισμός, η ματαιοδοξία και η τάση αυτοπροβολής του ατόμου, καθώς και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Σημαντικό ρόλο στην έξαρση του καταναλωτισμού παίζουν και οι διαφημίσεις που προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίες δημιουργούν στους καταναλωτές πλασματικές ανάγκες, ιδιαίτερα στις επιρρεπείς ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες και οι έφηβοι. Έτσι, αυτοί επιδίδονται σε ένα ανελέητο κυνήγι απόκτησης προϊόντων, σε σημείο που η προσωπική ευτυχία εξισώνεται με την απόκτηση αγαθών.

Το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα έχει σοβαρές συνέπειες στην κοινωνία και το άτομο. Η αλαζονεία, η πλεονεξία και η απληστία ολοένα και αυξάνονται, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις εκφυλίζονται συστηματικά.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ανεργία και ο πληθωρισμός, καθώς και σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όπως η βία και η εγκληματικότητα. Η ανθρώπινη ζωή γίνεται μονοδιάστατη και υλιστική, ενώ αδιαφορούμε για το κοινό καλό.

Για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε να θωρακιστούν οι καταναλωτές και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά από αγοραστικές παρορμήσεις. Η λύση βρίσκεται στην πολιτεία, στο σχολείο και στην οικογένεια.

Η οικογένεια, ως πυρήνας της κοινωνίας, οφείλει να καλλιεργήσει τις ηθικές αξίες και να δείξει στα νεαρά μέλη της τί πραγματικά αξίζει στη ζωή, ότι, δηλαδή, η ευτυχία δεν κρύβεται πίσω από καταναλωτικά αγαθά, αλλά στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν ουσιαστικό χρόνο στα παιδιά τους και όχι να προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους με διάφορα δώρα.

Το σχολείο συντελεί αποφασιστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νεαρών ατόμων. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει μέσα από προγράμματα και δραστηριότητες, ενισχύοντας το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, διοργανώνοντας εκδρομές στη φύση και γενικά στρέφοντας τα παιδιά σε έναν ολιγαρκή και φυσικό τρόπο ζωής.

Επίσης, μπορεί να μάθει στους μαθητές να είναι καταναλωτές με κρίση και να μην υποκύπτουν στις καταναλωτικές «σειρήνες».

Τέλος, η πολιτεία μπορεί να βοηθήσει περιορίζοντας την προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καταναλωτικών προϊόντων, ιδιαίτερα στις ζώνες υψηλής τηλεθέασης.

Τα μέτρα αυτά θα έχουν πολλές ευεργετικές συνέπειες τόσο στην οικονομική όσο και στην ψυχολογική κατάσταση κάθε οικογένειας, αφού αφ' ενός θα μειωθούν οι άχρηστες και ζημιογόνες για τον οικογενειακό προϋπολογισμό αγορές και, αφ' ετέρου, θα ενισχυθούν οι ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΔΕΣΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής – Έφηβος Βουλευτής Β΄ Αθήνας):
Ευχαριστούμε πολύ.

Καλώ στο Βήμα την κυρία Κάσδαγλη Νικολέττα από την Α΄ Θεσσαλονίκης.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ (Α΄ Θεσσαλονίκης): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη ημέρα μας εδώ στην Αθήνα και στη Βουλή. Θα αναφερθώ στον κ. Μπαμπινιώτη, που μας μίλησε για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην παιδεία.

Το θέμα είναι πως, επιτέλους, πρέπει να γίνει κάτι, όχι σε δύο, τρία, πέντε, δεκαπέντε χρόνια. Θέλουμε τις αλλαγές να τις δούμε και να τις ζήσουμε τώρα, η δικιά μας γενιά και όχι η γενιά της επόμενης δεκαετίας.

Συνδέοντας το σχολείο με το περιβάλλον, μπορεί να δημιουργηθούν πράσινες ταράτσες σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Νιώθω τυχερή και είμαι χαρούμενη που στο σχολείο μου, αλλά και σε κάποια άλλα σχολεία που ξέρω, έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.

Επίσης, στις τάξεις θα πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο κάδοι των σκουπιδιών, αλλά και κάδοι ανακύκλωσης.

Υπάρχει, επίσης, ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν το γνωρίζουν πολλοί. Μαζεύουμε εισιτήρια και καπάκια από μπουκάλια και μπορούμε να βοηθήσουμε παιδιά με ειδικές ανάγκες, να πάρουμε αναπηρικά καροτσάκια. Δυστυχώς, εγώ το έμαθα πέρυσι τις τελευταίες ημέρες του σχολείου και δεν προλάβαμε να το εφαρμόσουμε στο σχολείο μας. Ελπίζω αυτή τη χρονιά να το εφαρμόσουμε και εμείς. Στα σχολεία υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών. Ας υπάρξουν, λοιπόν και τέτοιοι κάδοι, όπου θα μπορούν τα παιδιά να τοποθετήσουν τα εισιτήρια και τα καπάκια.

Γυρνώντας στο θέμα για το περιβάλλον, θα ήθελα να πω ότι πρέπει, επιτέλους, να γίνει κάτι για την πληθώρα των σκουπιδιών που υπάρχει γύρω μας. Γιατί στις άλλες χώρες να υπάρχουν κανόνες και νόμοι και στη δική μας όχι; Τι το διαφορετικό έχει η Ελλάδα;

Θα περάσω στο θέμα για τη χρήση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ας κάνουμε εμείς αυτά, τα πιο μικρά και απλά, και ας φροντίσουν κάποιοι άλλοι, που έχουν περισσότερη δύναμη, για τα πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι είναι δίκαιος ο καταμερισμός. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Μιλώ για τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Τέλος, θα πρέπει να γίνεται χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος. Να υπάρχει Μετρό όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Ας γίνει, επιτέλους, το Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Φθάνουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν την έλλειψη. Ζω σ' αυτήν την πόλη. Αν κάποιος μας έλεγε ότι θα γινόταν σε ένα ή δύο χρόνια, ειλικρινά δεν θα τον πιστεύαμε, γιατί υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις, ακούμε τόσα πολλά πράγματα και, δυστυχώς, έχουμε συνηθίσει να ακούμε για υποσχέσεις, που είτε απλά δεν υλοποιούνται, είτε πάντα καθυστερούν.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΔΕΣΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής – Έφηβος Βουλευτής Β΄ Αθήνας):
Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάσδαγλη Νικολέττα.

Καλώ τώρα στο Βήμα την κυρία Τσάνη Παρασκευή από το Νομό Πέλλας και να ετοιμάζεται η κυρία Μακαρώνα Ελένη από το Νομό Λασιθίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΝΗ (Ν. Πέλλας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, όλοι βλέπουμε γύρω μας να συντελούνται σοβαρές κλιματικές αλλαγές, να υπάρχουν πολλά προβλήματα στο περιβάλλον και αναρωτιόμαστε. Ποιός φταίει, ποιός είναι άραγε υπαίτιος γι' αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον; Ποιός φταίει; Κανένας άλλος, παρά μόνον εμείς. Όλοι εμείς ευθυνόμαστε και ο σύγχρονος τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ωστόσο, δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου.

Ο πλανήτης γη κινδυνεύει, το κλίμα αλλάζει, οι πάγοι στους πόλους λιώνουν, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και ακραία καιρικά φαινόμενα αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα και σημαντικές υλικές καταστροφές.

Παρ' όλα αυτά, εάν υπάρχει θέληση, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανακύκλωση είναι μερικές μόνον από τις λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το περιβάλλον, όμως, που μας χαρίζει τη ζωή, αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο και μόνον εμείς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Ας αποκτήσουμε, λοιπόν, όλοι οικολογική συνείδηση και ας αναλάβουμε όλοι δράση για ένα καλύτερο αύριο, για να ζήσουμε εμείς καλά και οι επόμενες γενιές καλύτερα.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΔΕΣΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής- Έφηβος Βουλευτής Β' Αθήνας): Παρακαλώ να έρθει στο Βήμα η κυρία Μακαρώνα Ελένη από το Νομό Λασιθίου και στη συνέχεια θα κάνουμε διάλειμμα.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΑΡΩΝΑ (Ν. Λασιθίου): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, στις ημέρες μας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και οι συνέπειές της. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη αύξηση των υλικών αγαθών, καθώς επίσης και από την αυξημένη ανάπτυξη της τεχνολογίας, προκαλώντας δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας και των θαλασσών, η καταστροφή δασικών εκτάσεων, η αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων κ.λπ.

Πράγματι, οι άνθρωποι σήμερα, με σκοπό την επίτευξη ιδιοτελών, κερδοσκοπικών, τις περισσότερες φορές, συμφερόντων, εκμεταλλεύονται το φυσικό πλούτο με κάθε τρόπο, αδιαφορώντας για το εάν οι ενέργειες και τα αποτελέσματά τους επιφέρουν δυσάρεστα αποτελέσματα και στο περιβάλλον.

Η ανθρώπινη ύπαρξη, ωστόσο, δεν παύει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σηματοδοτεί και την καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πρέπει το κράτος, αλλά και όλοι οι άνθρωποι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της οικολογικής καταστροφής.

Ένα από αυτά είναι η χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων με σύνεση και λογική, ώστε η τεχνολογία να συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη μας.

Επιπλέον, η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, τόσο σε αστικές, όσο και επαρχιακές περιοχές, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τα απορρίμματα.

Επίσης, η ανακάλυψη ανώδυνων πηγών ενέργειας για το περιβάλλον, η τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στις καμινάδες των εργοστασίων, η εγκατάσταση μονάδων καθαρισμού λυμάτων, η αναδάσωση, η πυροπροστασία είναι μερικά από τα μέτρα που μπορεί να λάβει η πολιτεία μας, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος του φαινομένου.

Όλα αυτά, όμως, θα είναι ανώφελα, εάν όλοι οι άνθρωποι δεν σταματήσουν να αδιαφορούν για την προστασία του πλανήτη μας και δεν εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Καλό, λοιπόν, θα ήταν να μην αρκεστούμε σε ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, αλλά να φροντίσουμε με την κατάλληλη κρατική οργάνωση, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, να απαλλαγεί το φυσικό περιβάλλον από την ασχήμια, τη μόλυνση και την καταστροφή και να τεθούν τα θεμέλια για πιο ανθρώπινες, πιο όμορφες κοινωνίες. Ελπίζω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα όσα αναφέρθηκαν, έτσι ώστε ο καθένας, με το δικό του μοναδικό τρόπο, να βοηθήσει τη φύση να λυτρωθεί από τα σύνδρομα της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της αδιαφορίας των ατόμων.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θα σημειώσω από την ομιλία της κυρίας Τσάνη Παρασκευής από την Πέλλα ότι το γεγονός πως μιλάτε για πιο όμορφες και ανθρώπινες πόλεις και τρόπους ζωής είναι αυτό που θα θυμόμαστε από τη Μακεδονία, από το Νομό Πέλλας που είστε. Συγγνώμη, είναι από την ομιλία της Μακαρώνα Ελένης από το Νομό Λασιθίου. Οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και εκείνο που πρέπει να φροντίζουμε είναι να τα διορθώνουμε. Το Λασιθί της λεβεντιάς και της ομορφιάς από την Κρήτη. Μπράβο σας!

Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και θα παρακαλέσω να ετοιμάζονται οι κυρίες Μαρία-Νίκη Κρασακοπούλου από το Νομό Μεσσηνίας, η κυρία Χρυσούλα Δουδέση από τη Β' Αθήνας και η κυρία Άρτεμις-Αναστασία Καραϊσκού από την Α' Αθήνας. Θα κάνουμε είκοσι λεπτά διάλειμμα.

Βρίσκω καταπληκτικό ότι σήμερα αποδεικνύεται ότι πράγματι είστε το μέλλον με τις τοποθετήσεις και τις ομιλίες σας για το περιβάλλον. Γιατί μέχρι χθες άκουγα ότι «εμείς, επειδή είμαστε οι νέοι, είμαστε το μέλλον του κόσμου». Όχι, γινόμαστε, θα γίνετε το μέλλον του κόσμου με αυτήν τη συμμετοχή, τη δράση και την αγάπη που δείχνετε για τον άνθρωπο, τη φύση, την ομορφιά και τη Δημοκρατία με το να είστε εδώ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ, μαζί και με την κυρία Φιλίνη.

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Στο σημείο αυτό επανερχόμαστε στη διαδικασία της συνεδρίασης.

Θέλω να πω στους αγαπητούς εκπροσώπους των νέων από τα Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των χωρών της Μεσογείου, ότι όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή για να μιλήσουν από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων, θα πρέπει να το δηλώσουν από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν τρεις:

Ο Μωχάμεντ Αλσέπτι από το Βασίλειο της Ιορδανίας, ο Μ'χάμντι Γουέντι από την Τυνησία που είναι και Πρόεδρος της Βουλής των Εφήβων και η Λάμια Ατούς από την Αλγερία.

Εάν επιθυμεί και άλλος, εκτός από τους τρεις αυτούς, παρακαλώ να γράψει το όνομά του και τη χώρα την οποία εκπροσωπεί, για να μιλήσει από το Βήμα.

Επίσης, θέλω να παρακαλέσω τους Έλληνες Εφήβους Βουλευτές να προσπαθήσουν -οι υπόλοιποι 17 που ακολουθούν στη σειρά των ομιλητών- να ομιλούν με πιο αργό ή πιο καθαρό τρόπο. Αυτό είναι ένα αίτημα των μεταφραστριών και μεταφραστών που είναι στο επάνω διάζωμα και μεταφράζουν αυτά που λέτε στους ξένους φιλοξενούμενους μετέχοντες στο θεσμό αυτόν της *Βουλής των Εφήβων*.

Θα σας πω ότι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα εκφοράς του λόγου ήταν ο κ. Ηλιακόπουλος Κωνσταντίνος, η κυρία Κουτρουμάνου, ο κ. Χατζής Στέφανος, που μίλησαν στο ξεκίνημα. Ξεκινήσατε και μιλήσατε καθαρά. Στην πορεία, ίσως με την αγωνία και το άγχος του χρόνου, υπήρξε μία σβελτάδα. Αυτό θέλω να το ελέγξετε, γιατί πρέπει να μάθετε ότι, όταν εκφέρετε και εκφράζετε δημόσιο λόγο, αυτός πρέπει να είναι καθαρός. Να μιλάτε ορθοφωνητικά και αυτό επιτυγχάνεται εάν μιλάτε αργά και ξεκάθαρα.

Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με την ομιλήτρια Έφηβο Βουλευτή κυρία Κρασσακοπούλου Μαρία-Νίκη από τη Μεσσηνία και να ετοιμάζεται η κυρία Δουδέση Χρυσούλα που είναι και συμπροεδρεύουσα και η κυρία Καραϊσκού Άρτεμις από την Α΄ Αθήνας.

Παραχωρώ τώρα τη σκυτάλη στην αξιότιμη, με όλη τη σημασία της έννοιας, συνάδελφο από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κυρία Άννα Φιλίνη. Εγώ δεν σας είπα, όταν παρουσιάστηκα, ότι εξελέγη Βουλευτής Α΄ Πειραιά με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.

Η κυρία Φιλίνη θα είναι η συμπροεδρεύουσα αυτή την ώρα, στο δεύτερο μέρος αυτής της συνεδρίασης.

Καλώ, λοιπόν, στο Βήμα την κυρία Κρασσακοπούλου Μαρία-Νίκη.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Βουλευτής κυρία Άννα Φιλίνη)

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητές και αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, ξεκινάμε τώρα το δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης. Στη διάρκεια του διαλείμματος που κάναμε, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με μερικές και μερικούς από εσάς.

Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω κάτι σχετικά με το διάλογο στα πλαίσια της Βουλής. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Άκουσα μία ερώτηση, κατά πόσο είναι δυνατό, αφού μιλήσει κάποιος Βουλευτής, αμέσως κάποιος που διαφωνεί να σηκώσει το χέρι και να πει τη δική του άποψη.

Είναι αλήθεια ότι αυτό δεν προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής, όχι για εσάς, αλλά γενικά. Τι γίνεται; Ο καθένας και η καθεμία από εμάς έχουμε μία κάρτα. Αυτή την κάρτα την τοποθετούμε μέσα σε αυτή τη σχισμή και αυτομάτως εγγραφόμαστε για να μιλήσουμε με μία σειρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος ενδιάμεσα να μιλήσει.

Βεβαίως αυτή η σκέψη είναι σημαντική. Πρέπει πραγματικά μέσα στο Κοινοβούλιο να προβλέπεται ο διάλογος και να γίνεται πιο συνειδητά.

Νομίζω ότι, όσο προχωράει ο θεσμός αυτός, θα μπορέσουμε με την αλλαγή και του Κανονισμού της Βουλής να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερο διάλογο. Αυτό ήταν το ένα ζήτημα που ήθελα να πω, γιατί, όταν θέλουμε να πούμε την άποψή μας σε ένα νομοσχέδιο, για παράδειγμα, το έχουμε μελετήσει από πριν, έχουμε την άποψή μας, έχουμε διαμορφώσει μαζί με το κόμμα μας μια άποψη, σίγουρα όμως ο κάθε και η κάθε Βουλευτής έχει και τη δική του άποψη. Οφείλει να επιχειρηματολογεί και με τις δικές του γνώσεις, εμπειρίες και απόψεις και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, όταν γίνεται μια συζήτηση, να μην λέμε τους μονολόγους μας, αλλά να ακούμε και να αλληλοαπαντάμε.

Συνεχίζοντας αυτή τη συζήτηση, ήθελα να σας πω από τη μεριά μου, όπως είπε πριν και ο κ. Αποστολάτος, είμαι Βουλευτής της Α΄ Περιφέρειας της Αθήνας με το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η ίδια είμαι αρχιτέκτονας και ζωγράφος.

Με αυτή την ευκαιρία ήθελα να πω ότι ο κάθε και η κάθε πολίτης έχουμε το επάγγελμά μας, την προετοιμασία μας είτε την επιστημονική είτε την επαγγελματική και συμμετέχουμε στα κοινά. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να γίνουμε Βουλευτές. Μπορούμε να συμμετέχουμε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή να συμμετέχουμε στα κοινά της γειτονιάς μας, της περιοχής μας.

Ιδιαίτερα ήθελα να τονίσω ότι για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στα οποία αναφέρθηκαν σήμερα πολλοί από εσάς, ξέρουμε ότι και στις χώρες της Ευρώπης και των άλλων χωρών της Μεσογείου, απ' όπου για πρώτη φορά έχουμε φέτος κορίτσια και αγόρια εφήβους που έρχονται σε αυτό το Κοινοβούλιο, υπάρχουν και εκεί πολλές οργανώσεις περιβαλλοντικές, αλλά και στη χώρα μας, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι πολίτες φτιάχνουν οργανώσεις, συμμετέχουν σε αυτές και άρα η συμμετοχή στα κοινά όλων μας μπορεί να παίρνει διάφορες φάσεις και διάφορες διαβαθμίσεις, ώστε ως πολίτες να είμαστε ενεργοί.

Τελειώνω, λοιπόν, με αυτά τα λίγα που είπα αρχικά.

Το λόγο έχει τώρα η Έφηβος Βουλευτής Κρασσακοπούλου Μαρία-Νίκη από τη Μεσσηνία και να ετοιμάζεται η Δουδέση Χρυσούλα από την Β΄ Αθήνας.

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Ν. Μεσσηνίας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, αξιότιμοι Έφηβοι Βουλευτές, ένα πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία μας στο παρόν είναι και το πρόβλημα της φυσικής καταστροφής του δασικού πλούτου, που πλέον βρίσκεται σε αφανισμό λόγω των συχνών, καλοκαιρινών, κυρίως, πυρκαγιών. Η χλωρίδα και η πανίδα της χώρας μας καταστρέφεται και είναι πολύ λυπηρό εμείς οι έφηβοι να μην αντιδρούμε.

Πέρα από το γεγονός ότι η χλωρίδα και η πανίδα είναι στα όρια του αφανισμού, κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών χάνονται και ανθρώπινες ζωές, αφού οι πυροσβέστες, στη μάχη που δίνουν με τις φλόγες, αγωνίζονται με αυτοθυσία, αλλά πολλές φορές η μάχη είναι άνιση.

Το πρόβλημα των πυρκαγιών είναι οικουμενικό και καθολικό. Μας αφορά όλους και όλοι πρέπει να δράσουμε για την αντιμετώπισή του, τόσο εμείς όσο και όλοι οι δημόσιοι φορείς.

Δεν θέλω να μακρηγορήσω ούτε να σας κουράσω, αλλά θέλω απλά τα αιτήματά μου να εισακουστούν είτε σε αυτή την Κυβέρνηση είτε στην επόμενη. Η επόμενη γενιά θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Τα μέτρα πυροπροστασίας, προφανώς, δεν είναι αρκετά.

Μέσα από το λόγο μου θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω, έστω και με λίγα λόγια, όλους τους φορείς, όπως και εσάς, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές. Φυσικά μια λύση είναι η γνωστή αναδάσωση, στην οποία όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε, λίγο ή πολύ.

Έπειτα η ίδια η Κυβέρνηση μπορεί να λάβει μέτρα. Ίσως εγώ να μην είμαι ειδική για να μιλώ για τα μέτρα της Κυβέρνησης, αλλά επιτρέψτε μου να καταθέσω τις ανησυχίες μου με σκοπό την αφύπνιση όλων των φορέων είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί.

Δεν θέλω να μιλήσω κομματικά ούτε και να αναφέρω πρόσωπα. Οι προσπάθειες του κάθε Πρωθυπουργού θέλω να πιστεύω πως πηγάζουν από καθαρή ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Κράτος.

Η Ελλάδα μας είναι η χώρα που υμνήθηκε από ποιητές, όπως ο Οδυσσεύς Ελύτης. Είναι η χώρα του φωτός, του πολιτισμού, της δημιουργίας και είναι χρέος μας ως έφηβοι να δράσουμε, ώστε εμείς να είμαστε αυτοί που θα διαμορφώσουμε το μέλλον.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ευχαριστούμε.

Παρακαλώ το λόγο να πάρει η κυρία Χρυσούλα Δουδέση από τη Β' Αθήνας και να ετοιμάζεται η Άρτεμις-Αναστασία Καραϊσκού από την Α' Αθήνας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΔΕΣΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής-Β' Αθήνας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αντιμετωπίζει ένα πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι πυρκαγιές.

Οι τραγικές εικόνες που αντικρύσαμε το καλοκαίρι του 2007, αλλά και πριν από λίγες ημέρες, αποδεικνύει πως το φάσμα των εμπρησμών προβάλλει απειλητικό για τη χώρα μας.

Αμέτρητοι άνθρωποι φέτος, αλλά και στο παρελθόν, ξεσπιτώθηκαν και έχασαν τις περιουσίες τους, που με κόπο, θυσίες και αγώνες κατόρθωσαν να δημιουργήσουν. Άλλοι πάλι κινδύνευσαν να χάσουν ή έχασαν τη ζωή τους μέσα στην αλλοφροσύνη των πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο, όμως, θύμα είναι το περιβάλλον.

Ο δασικός πλούτος της χώρας μας κάθε χρόνο συρρικνώνεται δραματικά, με ολέθριες συνέπειες για τη ζωή μας. Οι χαρακτηριστικότερες από αυτές είναι η καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας, η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα, οι πλημμύρες, αλλά και η μείωση του οξυγόνου.

Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να διερευνήσουμε κατόπιν εορτής, ποιος έφταιξε για τις φετινές, τις προτέρσινες και, γενικότερα, τις παρελθοντικές πυρκαγιές. Άλλωστε, όπως λένε και οι Άγγλοι «δεν αξίζει να κλαίς για το γάλα που έχει χυθεί». Μεγαλύτερη σημασία έχει να στρέψουμε το βλέμμα μας στην επόμενη ημέρα. Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής θα πρέπει να γίνει όχι με μοιρολατρία και ευχολόγια για μελλοντική αποτροπή τέτοιων φαινομένων, αλλά με δράση.

Η Πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει την πυροπροστασία της, προσλαμβάνοντας περισσότερους πυροσβέστες και δασοφύλακες, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες σε δασικές εκτάσεις και συλλέγοντας τα απορρίμματα σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Με αυτό τον τρόπο ο έλεγχος και η κατάσβεση των πυρκαγιών θα αποτελέσει πραγματικότητα και όχι κάτι το ουτοπικό. Παράλληλα αναγκαία είναι και η αναδάσωση των αποτεφρωμένων περιοχών.

Επειδή, όμως, η πρόληψη είναι καλύτερη από κάθε θεραπεία, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην αποφυγή του πύρινου ολέθρου. Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους πολίτες.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την προβολή περιβαλλοντικών εκπομπών, θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό τον τομέα, ενώ καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει και η παιδεία. Η Πολιτεία, γαλουχώντας τους αυριανούς πολίτες της κατάλληλα ώστε να σέβονται τα δάση και να δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με τη φύση, θα μπορούσε να προλάβει αρκετούς ακούσιους και εκούσιους εμπρησμούς.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση και στην τιμωρία της αυθαίρετης δόμησης, η άνθηση της οποίας ωθεί στην καταστροφή των πνευμόνων πρασίνου, με στόχο την οικιστική ανάπτυξη.

Συνοψίζοντας: τα δάση αποτελούν το σπίτι μας. Γι' αυτό και η προστασία και η φροντίδα τους αποτελούν καθήκοντά μας και αδήριτη ανάγκη για την παράδοσή τους και στις επόμενες γενιές. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι μας, και κυρίως η Πολιτεία, οφείλουμε να αγωνιστούμε για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που έχουν καεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και της σωτηρίας αυτών που δεν έχουν πληγεί. Έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τα βουνά μας να είναι και πάλι κατάφυτα από πεύκα και όχι από βίλες και αυθαίρετα.

Ευχαριστώ πολύ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Παρακαλώ τώρα την Έφηβο Βουλευτή Άρτεμη-Αναστασία Καραϊσκού από την Α' Αθήνας να έλθει στο Βήμα και να ετοιμάζεται η Διονυσία Αγγελοπούλου από τον Καναδά.

ARTEMIS-ANASTASIA KAPAΪΣΚΟΥ (Α΄ Αθήνας): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, πραγματικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η έννοια της ανάπτυξης αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της ευμάρειας. Πρόκειται για μια ανάπτυξη που είναι αυτοκαταστροφική, επειδή εξαιτίας της μολύνεται το περιβάλλον.

Όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε, σε έναν μεγάλο βαθμό, τη χρήση των φυσικών πόρων της ενέργειας της γης, των δασών, του πόσιμου νερού. Τα χρησιμοποιούμε για να ζήσουμε και για να αναπτυχθούμε οικονομικά. Όμως, αν χρησιμοποιήσουμε όλους τους φυσικούς πόρους, θα πάψουμε κάποια στιγμή να τους έχουμε.

Ποιες είναι λοιπόν οι κύριες αιτίες καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος; Ο υπερπληθυσμός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας και αυτό συνεπάγεται την αύξηση των αναγκών και την αύξηση των καλλιεργούμενων εδαφών. Οι άνθρωποι στρέφουν την προσοχή τους στη γη για να μπορέσουν να επιβιώσουν, όπως έκαναν εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα, όμως, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα φυτοφάρμακα, τα οποία καταστρέφουν, στην κυριολεξία, το έδαφος με όλες τις χημικές ουσίες που περιέχουν. Δημιουργείται, έτσι, μια ένταση πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον.

Από τις αιτίες δεν θα μπορούσαν να λείψουν η αστική και η βιομηχανική ανάπτυξη. Με την αστική ανάπτυξη εννοούμε τη συσσώρευση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Η επέκταση των περιοχών δόμησης έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των χώρων πρασίνου. Οι σύγχρονοι άνθρωποι αρχίζουν να ρυπαίνουν και να χάνουν την επαφή τους με τη φύση. Έτσι δημιουργείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό, η αδιαφορία των κατοίκων της πόλης για το φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη η βιομηχανική ανάπτυξη είναι κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη αιτία καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Η ρύπανση του αέρα, του εδάφους, των θαλασσών και των χερσαίων υδάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις βιομηχανίες, οι οποίες μολύνουν τις πανέμορφες θάλασσές μας, με όλες τις χημικές ουσίες που ρίχνουν μέσα σ' αυτές, καθώς επίσης και τον αέρα που αναπνέουμε με τα καυσαέρια τους.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που συζητείται και θα συζητείται για πολύ-πολύ καιρό.

Κλείνω το λόγο μου λέγοντας πως όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμα και εμείς οι απλοί πολίτες μπορούμε να κάνουμε πολλά. Η ανακύκλωση, το να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης ή τα μέσα συγκοινωνίας και όχι τα αυτοκίνητά μας, τα οποία μολύνουν εκτός των άλλων και το περιβάλλον, είναι μερικά παραδείγματα. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν, αν το θέλουμε εμείς οι ίδιοι.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Θα αναλάβει τώρα την προεδρία για ορισμένες ομιλίες ο Τάσιος Άγγελος, Έφηβος Βουλευτής από την αγαπημένη μας και πολύπαθη Κύπρο.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα αναλαμβάνει ο Έφηβος Βουλευτής Τάσιος Άγγελος)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής-Έφηβος Βουλευτής Κύπρου): Το λόγο τώρα έχει η Έφηβος Βουλευτής Αγγελοπούλου Διονυσία από τον Καναδά και να ετοιμάζεται ο Παντελής Ηροδότου από την Κύπρο.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (Καναδάς): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Βουλευτές-μέλη της Βουλής των Εφήβων και αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας οπισθοχωρεί αντί να προχωρεί. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι.

Καταστρέφουμε μια χώρα που κτίστηκε από τους προγόνους μας με πολύ κόπο, σκληρή δουλειά αλλά και με μεγάλη θέληση. Ο βασικός τους στόχος ήταν να καλυτερέψουν τη ζωή του αύριο, στόχος που θα έπρεπε να υπήρχε ακόμα και σήμερα, αλλά δυστυχώς η καλοπέραση του σήμερα είναι πιο σημαντική από την επιβίωση του αύριο.

Ζω στο Μόντρεαλ του Καναδά και είναι κρίμα και απογοητευτικό να βλέπω καθημερινά στις ειδήσεις ότι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας καταστρέφεται.

Πριν λίγα χρόνια βλέπαμε το Νομό Ηλείας να καίγεται και αναρωτιόμασταν γιατί δεν υπήρχε καμιά προσπάθεια από κανέναν να σβήσουν τις φωτιές.

Θα έπρεπε να καλυτερέψει η οργάνωση για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις και να τις ξεπερνάμε, όταν παρουσιάζονται.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή. Και γι' αυτό φταίμε εμείς και μόνο εμείς. Ένα καλό παράδειγμα είναι το Πρωτόκολλο του Κιότο. Στον Καναδά παρατηρήσαμε μεγάλη βελτίωση του περιβάλλοντος από τότε που αποφάσισαν να τηρήσουν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Γιατί να μη γινόταν και στην Ελλάδα; Είμαστε άξιοι και μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να προσπαθήσουμε.

Μια ακόμη λύση θα ήταν να μειώσουμε τη χρήση του πλαστικού και να δημιουργήσουμε παντού στην Ελλάδα διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί αφάνταστα η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ένα ακόμη θέμα που προβληματίζει τη σύγχρονη κοινωνία είναι ο υπερκαταναλωτισμός. Ο λόγος για τον οποίον υπερκαταναλώνουμε είναι η προβολή λάθος προτύπων από την κοινωνία και συγκεκριμένα από τα Μ.Μ.Ε. Το πρόβλημα διογκώνεται στις μικρές ηλικίες, καθώς τα παιδιά δεν έχουν την κατάλληλη κριτική ικανότητα, ώστε να αποκωδικοποιήσουν τον καταγιγισμό των μηνυμάτων που δέχονται. Θα έπρεπε να μαθαίνουν να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να ξεχωρίζουν τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες.

Εάν θέλουμε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να προσπαθήσουμε να το αποκτήσουμε με τις ικανότητές μας και να προσφέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην κοινωνία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την ευκαιρία που δίνετε στα παιδιά του εξωτερικού να συμμετέχουν στη *Βουλή των Εφήβων*.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής-Έφηβος Βουλευτής Κύπρου): Παρακαλώ τώρα να έλθει στο Βήμα ο Έφηβος Βουλευτής Ηροδότου Παντελής από την Κύπρο και να ετοιμάζεται η Παρτσανάκη Χρυσάνθη από τη Β' Αθήνας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (Κύπρος): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεπάγεται αναμφίβολα και την εξάλειψη χιλιάδων ειδών ζωικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του ανθρώπου. Όσο απίστευτο και παρατραβηγμένο και αν ακούγεται, δεν είναι σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά ίσως η επερχόμενη καταστροφή μας, καθώς και ολόκληρου του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτόν κρίνεται άκρως απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να σταματήσουν οι κλιματικές αλλαγές και να επανέλθει η ισορροπία στον πλανήτη μας.

Πώς, όμως, μπορούν να σταματήσουν αυτές οι κλιματικές αλλαγές; Από τη στιγμή που όλα τα κλιματικά φαινόμενα συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα, η οποιαδήποτε αλλαγή στη σύστασή της σημαίνει και μόλυνση. Η μόλυνση αυτή γίνεται με τα τεράστια ποσά του διοξειδίου του άνθρακος, που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Ο μόνος τρόπος μείωσής του είναι τα δάση. Τα δάση από τη μία δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, ενώ, ταυτόχρονα, απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, το οποίο είναι ζωτικό για τον πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό πρέπει να προάγουμε την προστασία των δασών, να σταματήσει η παράνομη υλοτόμηση των δασών, η οικοπεδοποίηση των δασών μετά από μια πυρκαγιά και να ληφθούν άμεσα μέτρα για αναδάσωση. Η αναδάσωση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια εθελοντών και, επίσης, είναι πολύ σημαντικός ο διορισμός ειδικά καταρτισμένων ανθρώπων, που διαθέτουν τις γνώσεις, έτσι ώστε να αναλάβουν την προστασία των δασών.

Εύχομαι οι εισηγήσεις μου να έχουν απήχηση στο ευρύτερο κοινό, γιατί, όπως προειδοποιούν επιστήμονες και ειδικοί κλιματολόγοι από όλο τον κόσμο, η παρούσα γενιά έχει μια τελευταία ευκαιρία να σώσει τον πλανήτη και να επαναφέρει την ισορροπία, κάτι που η επόμενη γενιά δεν θα μπορεί να κατορθώσει και η ζημιά θα είναι μόνιμη σε όλο τον πλανήτη.

Ευχαριστώ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής-Έφηβος Βουλευτής Κύπρου): Παρακαλώ τώρα να έλθει στο Βήμα η Έφηβος Βουλευτής Παρτσανάκη Χρυσάνθη από την Β' Αθήνας και να ετοιμάζεται ο Μαλατέστας Μπατίστας από τη Β' Αθήνας και η Ρούσσου Βασιλική από τη Β' Πειραιά.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ (Β' Αθήνας): Αξιότιμη Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, είναι γνωστό ότι η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει υπεραπλουστεύσει τη ζωή στις σύγχρονες κοινωνίες. Πέρα, όμως, από τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται, η χρήση της τεχνολογίας και η ανάπτυξη των αγορών επιφέρει και πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το περιβαλλοντικό, που συνίσταται στη συσσώρευση υπέρογκων ποσοτήτων σκουπιδιών. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο πολλαπλασιάζεται η παραγωγή απορριμμάτων από τα ελληνικά νοικοκυριά, με αποτέλεσμα η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισής τους να καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Προτάσεις πάνω σε αυτό έχουν διατυπωθεί πολλές. Ωστόσο, ως αποτελεσματικότερη κρίνεται η εφαρμογή της ανακύκλωσης των παραγόμενων απορριμμάτων. Εδώ και λίγο καιρό κάποιες επιχειρήσεις ανέλαβαν την πρωτοβουλία εγκατάστασης μονάδων ανακύκλωσης στον ελλαδικό χώρο, εισάγοντας τη χώρα σε ένα πιο «πράσινο μέλλον». Ωστόσο, παρά τη σχετική δραστηριοποίηση των Ελλήνων πολιτών και τα ελπιδοφόρα δεδομένα για άνοδο των ποσοστών ανακύκλωσης, απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να συμβαδίσει η Ελλάδα με τις ευρωπαϊκές προσδοκίες.

Θεωρώ, λοιπόν, σημαντικό να ενσωματωθεί και επίσημα η ανακύκλωση στην οικολογική πολιτική του Κράτους. Αρχικά χρειάζεται να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της τόσο από τις επιχειρήσεις και από τους χώρους εργασίας, όσο και από τα νοικοκυριά. Κάθε δήμος οφείλει να εγκαταστήσει στις γειτονιές του ειδικά διαμορφωμένους κάδους, στους οποίους να γίνεται διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων προϊόντων ανάλογα με το υλικό τους. Μάλιστα, είναι αναγκαίο να επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο στους παραβάτες, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ανακύκλωσης, ενώ αντίθετα να επιβραβεύονται με point system, όσοι συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, σημαντική θα ήταν η συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του σχολείου στη μετάδοση του μηνύματος ότι η ανακύκλωση θα βοηθήσει στην εξάλειψη σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η παιδεία, τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων, μέσα από τις διαφημίσεις θα διαμορφώσει οικολογικά ευσυνειδητούς πολίτες, ικανούς να πάρουν το μέλλον του πλανήτη στα χέρια τους.

Εν τούτοις το κυριότερο είναι να διαμορφωθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και να εφαρμοστεί προηγμένη τεχνολογία για τη διεκπεραίωση ενός τόσο ωφέλιμου έργου. Η πολιτεία, λοιπόν, καλείται να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους επιχειρήσεις και να επιμορφώσει το προσωπικό, που θα απασχοληθεί σε αυτές.

Συνοψίζοντας, η ανακύκλωση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ παράλληλα συντελεί στη με μέτρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Εντάσσοντάς την, επομένως, επίσημα στις ζωές μας, προχωρούμε με ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο καθαρό πλανήτη. Γιατί έναν τέτοιο πλανήτη οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ την Παρτσανάκη Χρυσάνθη από τη Β' Αθήνας.

Να έλθει στο Βήμα ο Μαλατέστας Μπατίστας από τη Β΄ Αθήνας.

ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ (Β΄ Αθήνας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής και λοιπά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, πρόσφατα γίναμε όλοι μάρτυρες της τεράστιας οικολογικής καταστροφής, που έπληξε τη Βορειοανατολική Αττική, την Εύβοια και πολλά νησιά του Αιγαίου. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, εκατομμύρια δέντρα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, αφήνοντας πίσω τους μόνο στάχτη. Και όλα αυτά εξαιτίας της μη επαρκούς φύλαξης και προστασίας των δασών.

Καθώς τυγχάνει να ζω σε μια από τις πυρόπληκτες περιοχές, και συγκεκριμένα στο Διόνυσο, είχα την ατυχία να ζήσω αυτές τις εφιαλτικές ώρες της πυρκαγιάς από κοντά. Με λύπη μου ομολογώ ότι η κατάσταση ήταν λίγο παραπάνω από τραγική. Οι φλόγες έφτασαν στην αυλή του σπιτιού μας. Και σας ρωτάω ευθέως: Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην εποχή μας; Με την παραμικρή αύξηση της θερμοκρασίας να καίγεται η μισή Ελλάδα;

Αυτή η χώρα οδεύει στο να γίνει «κρανίου τόπος» από το περιοδικό, πλέον, φαινόμενο των πυρκαγιών. Όλοι απευχόμαστε βεβαίως κάτι τέτοιο, αλλά τα συμβάντα άλλα δείχνουν. Γι' αυτό πρέπει να παρθούν σημαντικά μέτρα από την πολιτεία, όσο είναι καιρός, χτυπώντας το πρόβλημα στη ρίζα του.

Αρχικά θα πρέπει οι μαθητές να ενημερώνονται στα σχολεία με τη δημιουργία ειδικού μαθήματος για το περιβάλλον, για τις πυρκαγιές και για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στον άνθρωπο. Έτσι θα είναι πιο ευσυνειδητοί με ό,τι αφορά το περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε πως αρκετές φωτιές κατακαίουν τα ελληνικά δάση κάθε χρόνο λόγω της ολιγωρίας και της αμέλειας των πολιτών να ελέγξουν φωτιές, που οι ίδιοι άναψαν για αγροτικούς λόγους ή από τη ρίψη τσιγάρων σε πράσινες περιοχές.

Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Γι' αυτό η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για τη δημιουργία περισσότερων αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στις δασόφυτες περιοχές για την έγκαιρη προσέλευση εκεί των πυροσβεστών, αν χρειαστεί. Επιπρόσθετα, όλες οι καμένες περιοχές, χωρίς εξαιρέσεις, πρέπει να κηρυχθούν αναδασωτέες και να δεντροφυτευτούν από εθελοντές σε συνεργασία με έμπειρους περιβαλλοντολόγους και με προτίμηση στα δέντρα που καίγονται όσο το δυνατόν δυσκολότερα για την επιβράδυνση της επέκτασης της φωτιάς. Εκτός των άλλων θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο αντιπυρικός εξοπλισμός με μέσα τελευταίας τεχνολογίας, που σίγουρα θα καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη φωτιά, καθώς και να προσληφθεί περισσότερο προσωπικό, όχι μόνο πυροσβέστες, αλλά και δασολόγοι και δασοφύλακες, που θα μεριμνήσουν για την προστασία του δάσους.

Τέλος, προτείνω τη φροντίδα των δασών μέσω της αξιοποίησης των πόρων που αυτά προσφέρουν, όπως π.χ. το ρετσίνι από τα πεύκα για την παραγωγή βιομάζας. Έτσι τα δέντρα θα κλαδεύονται και θα αραιώνονται και το δάσος θα είναι όμορφο και υγιές.

Ας μην ξεχνάμε πως το περιβάλλον εκπέμπει SOS και όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής Έφηβος Βουλευτής Κύπρου): Ευχαριστώ πολύ το Μαλατέστα Μπατίστα από τη Β΄ Αθήνας.

Να προσέλθει στο Βήμα η Ρούσσου Βασιλική από τη Β΄ Πειραιά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ (Β΄ Πειραιά): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της *Βουλής των Εφήβων*, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ασχοληθώ και να αναφερθώ σε ένα μείζονος σημασίας θέμα, την καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος, το οποίο έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, κυρίως τα τελευταία χρόνια.

Είναι, θεωρώ, γνωστός σε όλους μας ο βαθμός, στον οποίο κινδυνεύει το οικοσύστημα, κάτι για το οποίο υπαίτιος είναι κυρίως ο άνθρωπος. Η διεύρυνση της τρύπας του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αστυφιλία, η μόλυνση του νερού, η όξινη βροχή, ο μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των σκουπιδιών είναι ορισμένα μόνο από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει το οικοσύστημά μας και για τα οποία υπεύθυνη είναι η ανθρωπίνη παρέμβαση.

Τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία απελευθερώνονται από τις βιομηχανίες, οι χημικές ουσίες από τα εργοστάσια που απελευθερώνονται στους υδροφόρους μας ορίζοντες, όπως επίσης και τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα έχουν σοβαρές και σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τη χλωρίδα όσο και για την πανίδα μας. Χιλιάδες υδρόβιοι οργανισμοί κινδυνεύουν από τις χημικές ουσίες, οι οποίες αποβάλλονται στους υδροφόρους μας ορίζοντες από τις βιομηχανίες. Δεκάδες θαλάσσιες χελώνες θεωρώντας ως τροφή τις πλαστικές σακούλες, που υπάρχουν στις θάλασσες, τις καταπίνουν, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από ασφυξία ή από υποσιτισμό.

Ο κίνδυνος, όμως, δεν είναι μόνο για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Κινδυνεύουν επίσης και τα πτηνά. Μέχρι το 2100 αναφέρεται ότι θα έχει εξαφανιστεί το 14% των ήδη γνωστών πτηνών, ενώ ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό θα απειλείται με εξαφάνιση. Οι πολιτικές αρκούδες, λόγω της τήξης των πάγων, αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ούτως ώστε να βρουν τροφή, με αποτέλεσμα στην πορεία να πνίγονται από την κούραση.

Ένα μεγάλο ποσοστό της χλωρίδας και της πανίδας μας απειλείται με αφανισμό. Χιλιάδες ζώα κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Για όλα αυτά ευθύνονται τα απορρίμματα, τα χημικά απόβλητα και η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το ερώτημα, όμως, είναι: Εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά; Υπάρχουν λύσεις από μέρους της πολιτείας, που θα μπορούσε να τις δώσει, αλλά και από μέρους των πολιτών, τόσο στο σύνολο όσο και ως μονάδες;

Με ποιους λοιπόν τρόπους μπορούν να προκύψουν όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον μας; Κάθε άνθρωπος μπορεί να περιορίσει την ποσότητα του νερού την οποία καταναλώνει, να μην σπαταλά άσκοπες ποσότητες. Επίσης, μπορεί να απενεργοποιεί από το διακόπτη διάφορες ηλεκτρονικές

συσκευές και όχι μόνο από το τηλεχειριστήριο, να σβήνει τα φώτα καθώς εξέρχεται από κάθε δωμάτιο. Έτσι, γλιτώνουμε ενέργεια από το περιβάλλον μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα.

Επιπλέον, είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως όλοι γνωρίζετε, η ανακύκλωση. Θα μπορούσε κάθε άνθρωπος να συμπιέζει τα πλαστικά μπουκάλια και τα διάφορα κουτιά από τα προϊόντα που καταναλώνει, ούτως ώστε να μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων σε κάθε νοικοκυριό. Κάτι που, ίσως, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε, είναι ότι το λάδι για το τηγάνισμα το οποίο καταλήγει στις αποχετεύσεις μέσα από το νεροχύτη μας μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ανθρώπου για 14 χρόνια. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η κατάσταση. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, το λάδι για το τηγάνισμα να το τοποθετούμε σε πλαστικά μπουκάλια και να το πετάμε στους κάδους ανακύκλωσης κατά προτίμηση.

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και το παράδειγμα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών. Το Carpooling είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι, λοιπόν, επιλέγουν να πάνε στις εργασίες τους ή πολλοί έφηβοι να κάνουν τουρισμό χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επιβάτες είναι πολλά άτομα. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα καυσαέρια, τα οποία είναι υπεύθυνα για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Προεδρεύουσα της Επιτροπής κ. **ANNA ΦΙΛΙΝΗ**)

Πρέπει, λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση. Το περιβάλλον μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ και πρέπει όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ούτως ώστε να το προστατεύσουμε, γιατί είναι η ζωή μας. Το περιβάλλον είναι ζωή. Ας μην την πετάμε στα σκουπίδια!

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ.

Η προηγούμενη ομιλήτρια Έφηβος Βουλευτής μίλησε και για την αστυφιλία. Ήθελα να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι στα πλαίσια του περιβάλλοντος είναι και η φροντίδα για τη χωροταξία. Η ανάπτυξη των πόλεων μέσα στα δάση, τις δασικές περιοχές, που ξέρουμε ότι είναι ο στόχος των εμπρηστών, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε πάρα πολύ να φροντίζουμε. Πραγματικά οι πόλεις δεν μπορούν να αναπτύσσονται άναρχα σε βάρος του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Γάτας Δημοσθένης από την Άρτα.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ (Ν. Άρτας): Αγαπητέ Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής της Βουλής των Εφήβων, συμμαθήτριες και συμμαθητές μου, θέλω να αναφερθώ σ' ένα φλέγον θέμα, που είναι επίκαιρο και διαχρονικό και αφορά το φυσικό περιβάλλον.

Πιστεύω ότι το περιβάλλον εκπέμπει SOS, αλλά η ανθρώπινη αδιαφορία εμποδίζει τη βελτίωση της κατάστασης. Ο αέρας, η θάλασσα και το έδαφος ρυπαίνονται εξαιτίας των ανθρωπίνων ενεργειών. Η αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Η έλλειψη νερού, που γίνεται όλο και πιο έντονη με την ταυτόχρονη μείωση των βροχοπτώσεων, προκαλεί την αρχή των προβλημάτων για την επιβίωσή μας.

Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες αυτού του θλιβερού φαινομένου, που είναι πολλές και ποικίλες. Κατ' αρχήν υπάρχει λανθασμένη εντύπωση της παντοδυναμίας του ανθρώπου και έλλειψη συναίσθησης της προσωρινότητας και του χρέους του να προστατεύσει και να παραδώσει στις επόμενες γενιές αλώβητο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η αστικοποίηση και η αστυφιλία, χωρίς πρόληψη για την αυξανόμενη ρύπανση και μόλυνση, κάνουν το φαινόμενο πιο έντονο.

Δεν μπορούμε να μην επιστημόνουμε την απληστία του ανθρώπου. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οφέλη από μια οικολογική τακτική των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, αλλά και γενικότερα των αναπτυσσόμενων χωρών δείχνουν ότι στόχος του σύγχρονου ανθρώπου είναι το χρήμα, με αποτέλεσμα να αδιαφορεί για την ποιότητα ζωής του. Έντονο είναι και το πνεύμα του καταναλωτισμού που επικρατεί, καθώς συναντάμε παντού τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων, μη ανακυκλώσιμων υλικών.

Είναι και πιο βαθιά, όμως, τα αίτια, καθώς απουσιάζει η τεχνογνωσία και ο προγραμματισμός και δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μεγάλη ζημιά στη φύση γίνεται, επίσης, και κατά τη διάρκεια των πολέμων με τη χρήση πυρηνικών όπλων, καθώς και με τις πυρκαγιές, που είναι ιδιαίτερα έντονοι τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μετά την ύβρη, όμως, έρχεται η τιμωρία. Έτσι, ο κίνδυνος αφανισμού και ολοκληρωτικής καταστροφής του γήινου περιβάλλοντος είναι πολύ κοντά μας. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, αρχίζουν να χάνονται πολλά είδη του ζωικού και του φυτικού κόσμου, εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι, με αποτέλεσμα πληθώρα ασθενειών και ποικίλων προβλημάτων υγείας στους ανθρώπους. Απειλείται η ίδια η ζωή του ανθρώπου, καθώς λαμβάνει μολυσμένη τροφή, νερό και αέρα.

Το πρόβλημα, όμως, προχωράει και πιο πέρα, καθώς διαταράσσεται η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απομακρύνεται συνεχώς από το φυσικό του χώρο και έρχεται σε επαφή με ολοένα και πιο νοσηρό περιβάλλον, που δεν του προσφέρει ξεκούραση, γαλήνη και ικανοποίηση. Όμως, πρέπει να γίνει κάτι άμεσα και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ο καθένας από το πόστο στο οποίο βρίσκεται.

Κατ' αρχήν είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του προβλήματος και όλων των πτυχών του στους λαούς, για να κατανοήσουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής και για να αντιληφθούν τις στρατηγικές επιπτώσεις στην επιβίωση του ανθρώπου αλλά και του πλανήτη. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν η οικογένεια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και οι πνευματικοί άνθρωποι με τον

παροτρυντικό τους λόγο. Ο ίδιος ο πολίτης, επίσης, πρέπει να διαθέτει οικολογική συνείδηση, να αγοράζει αγαθά από ανακυκλώσιμα υλικά, να διαμαρτύρεται και να συμμετέχει σε οικολογικές οργανώσεις.

Θα βοηθήσει, επίσης, η λήψη μέτρων από την πολιτεία με έμφαση στην πρόληψη του προβλήματος, σε συνδυασμό, βέβαια, με κινήσεις για την επούλωση των πληγών που ήδη υπάρχουν.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του Εφήβου Βουλευτή)

Η κοινωνία, επίσης, πρέπει να στραφεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος του περιβάλλοντος. Έτσι ο βιολογικός καθαρισμός, οι ήπιες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση απορριμμάτων, τα φίλτρα καθαρισμού μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση.

Πιστεύω ότι είναι οριακή η κατάσταση. Είναι έγκλημα να αδιαφορούμε ακόμη και τώρα. Αποτελεί χρέος όλων μας να δραστηριοποιηθούμε για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος, γιατί έτσι σώζουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Επειδή ο χρόνος περνάει και πρέπει να μιλήσουν όλοι όσοι έχουν γραφτεί, καθώς και ορισμένοι ξένοι Έφηβοι Βουλευτές, γι' αυτό παρακαλώ να φροντίσουμε όλοι να τηρούμε το χρόνο.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Κιλούδη Ελένη από τον Έβρο.

ΕΛΕΝΗ ΚΙΛΟΥΔΗ (Ν. Έβρου): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, μέλη της Βουλής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, ζω στο βόρειο τμήμα του νομού Έβρου, στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας-Βουλγαρίας. Η λέξη σύνορο δεν είναι μόνο για να διαχωρίζει τους λαούς και τα όρια των χωρών, αλλά για να ενώνει τα έθνη, τους ανθρώπους και τους λαούς.

Ο τόπος μου οχυρώνεται αποκλειστικά με στρατό σε αντίθεση με τις γείτονες χώρες, οι οποίες στα πρώτα χιλιόμετρα τους χιόλας έχουν αναπτυγμένες εγκαταστάσεις πανεπιστημίων. Θα ήταν καλό, λοιπόν, να οχυρώνουμε κατάλληλα τις παραμεθόριες περιοχές και να μην αγνοούμε σημαντικούς παράγοντες της βιοτικής ανάπτυξης της περιοχής μας.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να αναφερθώ στο περιβάλλον, το οποίο καταστρέφεται διαρκώς και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που ευαισθητοποιούνται. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Αν και είμαστε μικροί στην ηλικία, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, πρώτα τα δικά μας και έπειτα της πολιτείας. Η αεργία, που χαρακτηρίζει τους νέους, παρεμποδίζει τη σωστή ανάπτυξη της οικονομίας και όχι η ανεργία που επικαλούνται οι περισσότεροι. Στον τόπο μου, παρεμπιπτόντως, πολλοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να καταφύγουν για τις ώρες εργασίας στη γείτονα χώρα.

Όλοι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην οικονομία και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον η παιδεία, η οικονομία και η ανάπτυξη της χώρας μας.

Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με μια ελπιδοφόρα πρόταση, να εισακουστούν καταρχήν τα αιτήματα και οι προτάσεις μας και να μην γυρίσετε τις πλάτες σας στο μέλλον μας.

Ευχαριστώ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Ζήκος Παναγιώτης από τη Λέσβο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΚΟΣ (Ν. Λέσβου): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, διανύοντας τον 21^ο αιώνα έχουμε ήδη παρατηρήσει τις κλιματικές αλλαγές να επιτελούνται στον τόπο μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Θα εστιάσω περισσότερο στα προβλήματα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Λέσβου. Η Μυτιλήνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την οικολογική και αναπτυξιακή πολιτική της. Πρώτα απ' όλα το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η., ως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει τοποθετηθεί στη βόρεια πλευρά της πόλης. Αυτό, όμως, το καθιστά άκρως επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων σ' εκείνη την περιοχή.

Δεν είναι λίγα όσα συμβαίνουν, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ατμόσφαιρα και ο ουρανός κιτρινίζουν. Οι κάτοικοι, στην κυριολεξία, δεν μπορούν να αναπνεύσουν και οι κατοικίες είναι πλέον ακατάλληλες.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η μετεγκατάσταση του εργοστασίου σε μια πιο κατάλληλη περιοχή, το οποίο συνεχώς τονίζεται και επισημαίνεται. Και πάλι, όμως, δεν γίνεται τίποτα στην πράξη από τους αρμόδιους. Επίσης, πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του εργοστασίου με αυτό της ηλιακής ενέργειας και της γεωθερμίας. Όλοι γνωρίζουν ότι το νησί μας έχει τις περισσότερες ημέρες ηλιοφάνειας στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειώσουμε την τραγική κατάσταση που υπάρχει σ' αυτή την περιοχή και στους κατοίκους που άρον-άρον φεύγουν στους γύρω λόφους. Η μετακίνηση, όμως, αυτή γίνεται τα τελευταία χρόνια εις βάρος των πράσινων περιοχών που περιβάλλουν την πόλη. Συνέπεια είναι να έχουν οικοπεδοποιηθεί χιλιάδες στρέμματα ελαιοδέντρων, πεύκων και άλλων ειδών και να αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο. Τη λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει η χάραξη νέων λειτουργικών σχεδίων της πόλης, όπως και ο έλεγχος της οικοδομικής δραστηριότητας από ειδικούς.

Ευχαριστώ πολύ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Νικόλαος Βαρβέρης από την Ημαθία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ (Ν. Ημαθίας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμα μέλη της Βουλής, κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές, θα μπορούσα να θίξω με λεπτομέρεια το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Δεν θα ήθελα, όμως, να επεκταθώ και άλλο σ' αυτό.

Θα ήθελα να σας μεταφέρω για λίγο την προσωπική μου σχέση με το περιβάλλον. Είμαι από την πόλη της Νάουσας και είμαστε στους πρόποδες του Βερμίου, ενός πολύ όμορφου βουνού με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, μνημείο της φύσεως το οποίο αγαπάμε και προσέχουμε όλοι μας σαν διαμάντι. Όταν από μικρό παιδί ο πατέρας μου με έπαιρνε και με ανέβαζε στο βουνό, μελετούσαμε τα φυτά, κοιτούσαμε το περιβάλλον, τα δένδρα. Πώς μπορώ εγώ να καταστρέψω αυτό το περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσα και αγάπησα;

Η ρίζα του προβλήματος είναι ο άνθρωπος και οι ενέργειές του. Ας κοιταχτούμε όλοι μεταξύ μας και ας δούμε τι φταίει. Υπήρξαν ημέρες όπου μπορούσαμε συλλογικά να δράσουμε, να κλείσουμε τα φώτα –πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό- να συμμετάσχουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Τα γκάλοπ έδειξαν 0,4% συμμετοχή. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε και να φωνάζουμε, χωρίς να πράττουμε τίποτα, να μιλάμε και να μη μας ακούει κανένας, οι ίδιοι να μη συμμετάσχουμε σε αυτά τα προβλήματα. Υπήρξαν ευκαιρίες, αλλά τις χάσαμε. Θα υπάρξουν και στο μέλλον. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι πρέπει να αφιερώσουμε και λίγο από το παρόν μας για το μέλλον μας, γιατί, όπως όλοι ξέρουμε και όπως είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, εμείς είμαστε το μέλλον.

Ευχαριστώ πολύ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Μας συγκινήσατε.

Το λόγο έχει ο κ. Χαρίλαος Γεωργόπουλος από την Ηλεία.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. Ηλείας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Μπαμπινιώτη, αξιότιμοι συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, αναντίρρητα υπάρχουν απαντήσεις ή συμβουλές, που λόγω της διαχρονικής τους αξίας αποτυπώνονται στο νου των ανθρώπων. Ως τέτοια πρέπει να λογιστεί και η απάντηση που έδωσε ο Σιάτλ, αρχηγός μιας ινδιάνικης φυλής, στον τότε Πρόεδρο των Η.Π.Α., τον Φράνκλιν Πιρς. Ο τελευταίος ζητούσε από τους Ινδιάνους να αγοράσει ένα μεγάλο μέρος από τις εκτάσεις τους και ο Ινδιάνος έλεγε χαρακτηριστικά: «Όταν μαγαρίζεις συνέχεια ένα στρώμα, κάποια νύχτα θα πλαντάξει από τις μαγαρισιές σου». Μέσα από αυτή τη φράση ο Ινδιάνος Σιάτλ εκφράζει την αλόγιστη απληστία του ανθρώπου και την απάνθρωπη εκμετάλλευση της γης εκ μέρους του. Τον τελευταίο αιώνα η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εκρηκτική πληθυσμιακή αύξηση έφερε αυτό το πρόβλημα στο προσκήνιο κάθε πολιτικής συζήτησης. Η αντιμετώπισή του δεν είναι διόλου εύκολο έργο. Η αδιαφορία του κράτους και η έλλειψη οικολογικής συνείδησης οξύνουν το πρόβλημα, που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη πληροφόρηση του λαού από καμπάνιες, των οποίων τα έξοδα πρέπει να αναλαμβάνει το κράτος και στόχο θα έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι:

Θα πρέπει να επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα σε ρυπογόνες μονάδες, καθώς και σε εργοστάσια, τα οποία δεν τηρούν τις ρυθμίσεις που επιβάλλονται από το κράτος.

Πρέπει να απομακρύνονται τα εργοστάσια από το κέντρο των πόλεων και να δημιουργούνται περισσότερες βιομηχανικές μονάδες.

Επίσης, θα πρέπει να δίνονται και επιβραβεύσεις σε άτομα τα οποία ασχολούνται με τη σωτηρία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να υπάρχει πλέον ηθικό κίνητρο στους πολίτες να ασχολούνται και αυτοί με αυτό τον τομέα.

Επιπροσθέτως, θα ήθελα να τονίσω ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε διαχειρίσεις των αποβλήτων, όπως της ανακύκλωσης, η απαγόρευση κάθε είδους αποβλήτων, ο βιολογικός καθαρισμός, η δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και το να τοποθετούνται φίλτρα σε καμινάδες - παρότι στοιχίζουν πάρα πολύ- περιορίζουν πάρα πολύ τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ξεχωριστά θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πυροπροστασίας. Ως παθών από τις πυρκαγιές του Νομού Ηλείας θα ήθελα να αναφέρω ότι οι αντιπυρικές ζώνες και οι δασοφύλακες θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να υπάρχουν περισσότεροι πυροσβέστες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Εμμανουήλ Καλαντζής από την Αιτωλοακαρνανία.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Ν. Αιτωλοακαρνανίας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, σήμερα εμείς, οι έφηβοι, διαπιστώνουμε ότι το οδικό δίκτυο της χώρας μας χρειάζεται αναβάθμιση και, επιπλέον, υποστηρίζεται η ανάγκη δημιουργίας περισσότερων κοινωφελών έργων, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων μας. Θα πρέπει, λοιπόν, να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε κάποιους τρόπους επίλυσης, έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

Αρχικά πιστεύω ότι: Πρέπει να κατασκευαστούν περιμετρικοί δρόμοι, για να υπάρξει η δυνατότητα πρόσβασης στις πόλεις από όλες τις επαρχίες.

Πρέπει, επιπλέον, να δημιουργηθούν χώροι ψυχαγωγίας στην επαρχία, διότι πολλά άτομα στη σημερινή εποχή αναγκάζονται, για να ψυχαγωγηθούν, να ταξιδεύουν στην πιο κοντινή πόλη, παρά τη θέλησή τους.

Πρέπει να γίνεται ασφαλόστρωση όλων των δρόμων στην επαρχία για καλύτερη πρόσβαση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Διότι, εάν δεν συντηρούνται οι δρόμοι, θα υπάρξει πρόβλημα μετακίνησης των

ατόμων που μένουν στην επαρχία και ως εκ τούτου τα νεαρά άτομα δε θα έχουν εύκολη πρόσβαση στα σχολεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήμουν και είμαι και εγώ.

Επίσης, να δημιουργηθούν περισσότερα κοινωφελή έργα, όπως νοσοκομεία, σχολεία, δρόμοι, ιδρύματα, γέφυρες και αεροδρόμια. Δεν νομίζω να θεωρηθώ υπερβολικός, εάν αναφέρω και τη δημιουργία περισσότερων ελικοδρόμιων στα νησιά και τη διάθεση κονδυλίων στα χωριά για τη συγκράτηση της αστυφιλίας.

Όλα όσα αναφέραμε θεμελιώνουν το συμπέρασμα πως, αν υπάρξει βελτίωση της συγκοινωνίας, θα υπάρξει και καλύτερη ποιότητα της ζωής όλων.

Σας ευχαριστώ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Ζωή Ταμπούρη από την Α΄ Αθήνας.

ΖΩΗ ΤΑΜΠΟΥΡΗ (Α΄ Αθήνας): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές,

Σήμερα, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον επιβαρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς, εκπέμπει SOS και η αντίστροφη μέτρηση για την καταστροφή του έχει ήδη αρχίσει. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην ενδιαφέρονται στο ελάχιστο με την κατάσταση που επικρατεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Στη σύγχρονη εποχή η ευαισθητοποίηση και η αγάπη για το περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να φροντίσει για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης των νεαρών ατόμων αυτού του πλανήτη. Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα είναι η παιδεία. Το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει προσωπικότητες, που θα παλεύουν για την προστασία του οικοσυστήματός μας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι αναγκαίο τα σχολικά βιβλία να πληροφορούν για την παρούσα κατάσταση και να αναφέρονται πολύ συχνά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πολύ χρήσιμο θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών σε κάθε σχολείο της χώρας μας, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Επιπρόσθετα, η καλλιέργεια πρασίνου στις σχολικές εγκαταστάσεις με δένδροφυτεύσεις που θα γίνονται από τους μαθητές, εκτός από το γεγονός ότι θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο περιβάλλον από άποψη αισθητικής για τους ίδιους, θα αποτελεί και σημαντικό παράγοντα για την αφύπνιση των εφήβων. Η συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές εκδρομές και προγράμματα, καθώς και η επίσκεψή τους σε μέρη που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως στις πυρόπληκτες περιοχές, μπορεί πραγματικά να ξυπνήσει τη θέλησή τους για δραστηριοποίηση. Τονίζεται, λοιπόν, η σημασία της παιδείας για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους νέους, διότι η νέα γενιά, δηλαδή εμείς, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και να λύσει πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας είναι ότι η αγάπη μας για το περιβάλλον ταυτίζεται με την αγάπη μας για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτός ο πλανήτης, η γη, είναι το σπίτι μας, είναι η ζωή μας και προστατεύοντάς τον εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τις μετέπειτα γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Η Έφηβος Βουλευτής κυρία Ελένη Καραμπάση έχει το λόγο.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ (Α΄ Θεσσαλονίκης): Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, το νερό καλύπτει τα 2/3 της επιφάνειας της γης. Οι ποσότητες είναι τεράστιες και είναι εύκολο να θεωρηθεί ότι το νερό αποτελεί έναν ανεξάντλητο φυσικό πόρο. Από το σύνολο του νερού στη γη μόλις το 3% είναι γλυκό νερό και το 70% δεσμευμένο στους παγετώνες. Έτσι απομένει μόνο το 0,9% των παγκόσμιων αποθεμάτων για δική μας χρήση. Δυστυχώς, όμως, η αλόγιστη χρήση του οδήγησε σε υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων και πλέον το νερό είναι ένα αγαθό σε ανεπάρκεια.

Οι συνέπειες αυτής της κακοδιαχείρισης είναι η δημιουργία πολλών σοβαρών προβλημάτων για τον άνθρωπο.

Η πολιτική της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, όσο και αν έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο και το σχεδιασμό πολιτικής σε οποιαδήποτε περιοχή. Το θέμα είναι πολυδιάστατο.

Η διαχείριση των υδατικών πόρων, του σημαντικότερου φυσικού πόρου του πλανήτη, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πέρα από αυτό το συνολικό πλαίσιο. Άλλωστε οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας για την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Σήμερα στη χώρα μας υπολογίζεται ότι η ημερήσια κατανάλωση νερού είναι περίπου 300 λίτρα ανά άτομο, τη στιγμή που στην Αφρική είναι μόλις 3 λίτρα. Στην παραπάνω εκτίμηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανικές δραστηριότητες.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ**)

Επιπλέον, σαν χώρα με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα οι ανάγκες μας για νερό αυξάνονται σημαντικά. Ήδη, σε πολλά νησιά υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας. Η ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι αναγκαία, καθώς επίσης και η ίδρυση ενός εθνικού ενιαίου φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων, που θα έχει την υπευθυνότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, με παράλληλη χαρτογράφηση των υδατικών αποθεμάτων της χώρας. Στόχος θα είναι η ολοκλήρωση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων, αλλά και ο έλεγχος της υπερεκατανάλωσης και της ρύπανσης, ο καθορισμός και η ισόρροπη κατανομή των υδάτων ύδρευσης και άρδευσης, στη λογική ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό και όχι ιδιοκτησία του καθενός μας.

Επίσης, πρέπει να αρχίσει διάλογος για τον έλεγχο, την πρόληψη και την καταστολή των ρυπογόνων περιοχών και να ισχύσει ό,τι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επειδή σήμερα η διατήρηση των υγιών υδροφορέων είναι πιο σημαντική από ποτέ, η συμμετοχή όλων των πολιτών είναι

ουσιαστική και επιβάλλεται η συνεχής προσπάθεια για την προστασία των υδατικών αποθεμάτων, για μία καλύτερη ζωή για μας σήμερα, αλλά και για τα παιδιά μας αύριο.

Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Η Έφηβος Βουλευτής κυρία Αφροδίτη Χατζηκαντή από το Νομό της Δωδεκανήσου έχει το λόγο.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗ (Ν. Δωδεκανήσου): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί φίλοι, συμφωνώ απόλυτα με τα μέτρα που πρότειναν οι συνάδελφοι Βουλευτές για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Για να πραγματοποιηθούν, όμως, τα περισσότερα από αυτά το Κράτος χρειάζεται χρήματα. Ωστόσο, το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό; Αρχικά η πολιτεία θα μπορούσε να περιορίσει τα, ίσως, αδικαιολόγητα και ανούσια έξοδά της. Για παράδειγμα, μεγάλο ποσοστό του κρατικού εισοδήματος χρησιμοποιείται για την αγορά νέου στρατιωτικού εξοπλισμού. Η μείωση των αγορών τέτοιου εξοπλισμού θα παρείχε στο κράτος, κατά ένα μέρος, μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια.

Όπως είπε και την Παρασκευή ο κ. Μπαμπινιώτης, η επιβολή ελέγχου είναι μία αξιόλογη λύση. Να επισημάνω ότι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο οφείλει να βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι για την πάταξη των οικονομικών εγκλημάτων σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αξιοκρατία, μία έννοια σπουδαία και υπεύθυνη για την ισότητα και την ισοτιμία.

Ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ τώρα στο Βήμα τους φιλοξενούμενους νέους από τις ευρωπαϊκές χώρες και από τις χώρες της Μεσογείου.

Η κυρία Christina Lang από το Λουξεμβούργο έχει το λόγο.

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΝΓΚ (Λουξεμβούργο): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμοι αγαπητοί Βουλευτές, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου όσον αφορά την ανακύκλωση διαφόρων προϊόντων.

Στο Λουξεμβούργο υπάρχει μία εταιρεία, η οποία ασχολείται με την ανακύκλωση χημικών προϊόντων. Οι υπάλληλοι αυτής της εταιρείας συμβουλεύουν άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες για τις δυνατότητες ανακύκλωσης ή ό, τι, κατά περίπτωση, μπορεί να γίνει για τη χρήση τους, χωρίς να βλάψουμε το περιβάλλον. Οι υπάλληλοι σε αυτές τις εταιρείες συλλέγουν τα διάφορα λάδια από το τηγάνισμα, για παράδειγμα. Στη συνέχεια το λάδι αυτό μεταφέρεται στο εξωτερικό και εκεί μετά από επεξεργασία γίνεται καύσιμο. Το καύσιμο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα οχήματα για τις μεταφορές των εταιρειών. Είναι μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Κοστίζει βέβαια η επεξεργασία αυτή, αλλά γι' αυτό το κράτος επέλεξε να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια αυτή και αυτήν την εταιρεία.

Αφετέρου, η εταιρεία διοργανώνει συχνά ενημερωτικές συναντήσεις για τους κατοίκους, έτσι ώστε να γνωρίζουν πως θα γίνεται η διαλογή των αποβλήτων. Βέβαια πρόκειται για ένα απλό παράδειγμα. Όλες οι χώρες δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Κάθε χώρα μπορεί να προσαρμόσει το πρότυπο αυτό στις ανάγκες της και στις δυνατότητές της.

Για να υπάρχει πραγματική μείωση της ρύπανσης χρειάζεται να συνεργαστούν όλα τα κράτη του κόσμου, γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και αυτό απαιτεί συλλογική προσπάθεια.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και ο ίδιος και ο Αντιπρόεδρος κ. Αποστολάτος και η συνάδελφος Βουλευτής κ. Φιλίνη την άνοδο στο Βήμα των Ελλήνων Βουλευτών, των παιδιών που φιλοξενούμε από τις 28 χώρες, ύστερα από τη συνεργασία που είχαμε με τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των χωρών τους.

Είδατε ένα ακόμα δείγμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας του λόγου και πόσο σπουδαίο είναι αυτό το πολίτευμα και πόσο πρέπει να το σεβόμαστε και να το τιμούμε και κυρίως μεγαλύτερη τιμή είναι η συμμετοχή μας στα κοινά.

Ο Έφηβος Βουλευτής κύριος Μ' Handi Wodie από την Τυνησία, που είναι και Πρόεδρος των Εφήβων Βουλευτών της Τυνησίας έχει το λόγο.

Μ' ΧΑΝΤΙ ΟΥΟΝΤΙ (Τυνησία): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα να προσφωνήσω τους συναδέλφους εδώ, στο λίκνο της δημοκρατίας.

Κύριε Πρόεδρε, εδώ σήμερα μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Τυνησία έχουμε αποκτήσει μία εμπειρία, μια και δίνεται μεγάλη σημασία. Έχουμε ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ακολουθεί μία πολιτική που πραγματοποιεί την επάρκεια ύδατος στην Τυνησία και την προστασία του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οι Έφηβοι Βουλευτές συνομιλούν γι' αυτά τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να βοηθήσουμε στην προστασία. Επίσης, γίνεται μεγάλη διαπαιδαγώγηση και επιμόρφωση των μικρών παιδιών, ακόμα από τη σχολική περίοδο, ώστε να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση.

Θα ήθελα να πω, κυρίως, στους Έλληνες συναδέλφους μου ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό και καθαρό και η προσπάθεια, που πρέπει να γίνει, είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται μεγάλος κόπος. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Θα μπορούσαν να δοθούν ειδικές επιδοτήσεις στα διάφορα εργοστάσια, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και όλο το Κοινοβούλιο εκ μέρους των συναδέλφων μου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής από τη Σλοβενία Μάρτιν Ούπουσεκ.

ΜΑΡΤΙΝ ΟΥΠΟΥΣΕΚ (Σλοβενία): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, χαίρομαι που είμαστε εδώ και μπορούμε να ανταλλάξουμε τις ιδέες μας. Στη χώρα μας έχουμε προβλήματα παρόμοια με

αυτά που αναφέρθηκαν εδώ. Θα ήθελα να εξετάσω τα προβλήματα αυτά από μία απόσταση και θα προσπαθήσω να αντλήσω κάποια συμπεράσματα.

Τι μπορούμε εμείς οι μαθητές να κάνουμε γι' αυτά τα προβλήματα; Έχουμε τους προσωπικούς μας απώτερους στόχους να σώσουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να μην σπαταλάμε νερό. Μπορούμε να μιλήσουμε σε άλλους ανθρώπους γι' αυτά τα προβλήματα και να τους ενημερώσουμε, ώστε όλα αυτά να γίνουν και δικοί τους απώτεροι στόχοι. Μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση, να αγοράζουμε υλικά που δεν προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον κ.λπ.

Στο επίπεδο της *Βουλής των Εφήβων* έχουμε επίσης απώτερους στόχους. Συμφωνούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση. Με τις δράσεις μας ενημερώνουμε τους συνομηλίκους μας και προσπαθούμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον στη χώρα μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε κάδους ανακύκλωσης, να κάνουμε φθηνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ. Μπορούμε να μεταδώσουμε αυτούς τους προσωπικούς μας στόχους και σε άλλους ανθρώπους. Αν δράσουμε σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο, μπορούμε πραγματικά να λύσουμε προβλήματα. Με τη συνεργασία μεταξύ μας πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ στο Βήμα τον Έφηβο Βουλευτή από το Βασίλειο της Ιορδανίας Μοχάμεντ Αρσέτ.

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΡΣΕΤ (Βασίλειο της Ιορδανίας): Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα πως τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας εντοπίζονται στο περιβάλλον και στα απορρίμματα, όμως αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πρόβλημα των περισσότερων χωρών. Εμείς βρισκόμαστε στην Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τους Έλληνες για τα προβλήματά τους. Θα ζητήσουμε από τους αρμόδιους να κοιτάξουν με υπευθυνότητα το θέμα. Θα πρέπει, όμως, και ο ελληνικός λαός να βοηθήσει τις κυβερνήσεις. Αυτό θα γίνει μέσα από τη διαπαιδαγώγηση από τα σχολεία και την οικογένεια. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθούν τα πράγματα, ώστε να μην επηρεαστούν οι επόμενες γενιές από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θέλω να σταθείτε ιδιαίτερα σ' αυτό το οποίο είπε ο Μοχάμεντ ότι δεν είναι μόνο θέμα της πολιτείας, δεν είναι μόνο θέμα των σχολείων, αλλά η διαπαιδαγώγηση πρέπει να ξεκινά μέσα από το ίδιο το σπίτι, όχι μόνο από τους γονείς προς τα παιδιά, αλλά και από τα παιδιά προς τους γονείς. Τι εννοώ; Όταν ζητάμε από τους γονείς μας να κάνουν τη διαλογή των σκουπιδιών, αυτά που είναι ανακυκλώσιμα να πηγαίνουν σε διαφορετικό χώρο απ' αυτά τα οποία πρέπει να πηγαίνουν για καταστροφή, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Όταν εμείς οι ίδιοι σβήνουμε τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίτι, όταν δεν χρειάζεται να είναι όλα αναμμένα, συμβάλλουμε στο να έχουμε μικρότερη παραγωγή ενέργειας, συμβάλλουμε στο να έχουμε λιγότερες εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον.

Καλώ στο Βήμα την κυρία Λάμια Ατούς από την Αλγερία.

ΛΑΜΙΑ ΑΤΟΥΣ (Αλγερία): Αγαπητοί συνάδελφοι της *Βουλής των Εφήβων*, όλοι ξέρουμε ότι η καθαρή φύση είναι το κλειδί για μία καθαρή ζωή. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Ο καθένας μας μπορεί να δράσει οικολογικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να καταπολεμήσει την άγνοια των πολιτών, που γίνεται επικίνδυνη για τις ίδιες τις ζωές τους. Νομίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι κρίμα που υπάρχουν δυσκολίες στο να διαδοθούν τα οικολογικά νέα, ενώ υπάρχουν τόσα περιοδικά και τόσες διαφημίσεις για τρόφιμα, ρούχα και τόσα νέα για τις ζωές των διάσημων ανθρώπων κ.λπ. Γιατί να μην προωθήσουμε την προβολή οικολογικών ταινιών, που θα παρέχουν πληροφορίες στους νέους αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία;

Υπάρχουν απλές λύσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα σπουδαία πράγματα γίνονται από τα απλά και ότι η ενότητα στον κόσμο θα είναι η δύναμή μας για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.

Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ στο Βήμα τον Έφηβο Βουλευτή από το Λουξεμβούργο Πάτρικ Αζεβέντοβ.

ΠΑΤΡΙΚ ΑΖΕΒΕΝΤΟΒ (Λουξεμβούργο): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσω για κάτι που ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, την αστυφιλία, την αστικοποίηση.

Το 80% του σύγχρονου πληθυσμού ζει πλέον στις μεγάλες πόλεις. Νομίζω, λοιπόν, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων. Χρειαζόμαστε πράσινες πόλεις, οικολογικές πόλεις. Χρειαζόμαστε πράσινα σχολεία. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν.

Υπάρχουν, όμως, και άλλα δημόσια κτήρια, εκτός από τα σχολεία, τα οποία, επίσης, μπορούν να γίνουν πιο οικολογικά. Διότι η παιδεία δεν σταματάει στα σχολεία.

Έτσι, λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις πόλεις πιο πράσινες. Ακόμα και τις πρωτεύουσες της Ευρώπης μπορούμε να κάνουμε πιο πράσινες.

Κατ' αρχήν, μπορούμε να βελτιώσουμε τα μέσα μεταφοράς και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μέσα στις μεγάλες πόλεις, τα οποία δημιουργούν τη μεγαλύτερη ρύπανση.

Νομίζω ότι στις μεγάλες οργανωμένες πόλεις πρέπει να υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων, έτσι ώστε η ανακύκλωση να είναι για όλους ευκολότερη, όπως στην Πορτογαλία, όπου είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό ανακύκλωσης λόγω ακριβώς των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Μία άλλη λύση είναι οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για να βρεθούν λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι πρέπει να αλλάξουμε και πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ τώρα στο Βήμα την Έφηβο Βουλευτή Asma Bousseola από την Τυνησία.

ΑΣΜΑ ΜΠΟΥΣΣΕΟΛΑ (Τυνησία): Εις το όνομα του Θεού του φιλεύσπλαχνου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.

Η μόλυνση του περιβάλλοντος βοηθάει στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα, που οδηγεί με τη σειρά του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δημιουργείται, λοιπόν, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις διάφορες χώρες. Η έλλειψη, λοιπόν, οξυγόνου είναι ένα πολύ επικίνδυνο στοιχείο. Αυτό επιδεινώνεται, επίσης, και με τις πυρκαγιές οι οποίες σημειώνονται.

Θα πρέπει, λοιπόν, αυτό να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τα διάφορα κράτη, ιδιαίτερα από εκείνα τα οποία υποφέρουν από τις πυρκαγιές.

Θα πρέπει, λοιπόν, όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές να ασχοληθούν με αυτό το φλέγον πρόβλημα και κυρίως με την ενημέρωση και την επιμόρφωσή τους πάνω σε αυτά τα θέματα.

Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ στο Βήμα τον Έφηβο Βουλευτή από τη Δανία, τον Andrea Freedensbergolsen.

ΑΝΤΡΕΑ ΦΡΗΤΕΝΣΜΠΕΡΓΚΟΛΣΕΝ (Δανία): Αγαπητοί Κοινοβουλευτικοί και μέλη της Βουλής των Εφήβων, δεν θα μιλήσω για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ή η Δανία, αλλά για το πώς πρέπει να συνεργαστούν οι χώρες.

Η ανακύκλωση νομίζω ότι είναι ένα μέτρο, αλλά δεν είναι το τέρμα του δρόμου. Πρέπει να γίνουν διεθνείς συμφωνίες, έτσι ώστε να συνεργαστούν όλοι οι χώρες για να βελτιωθεί το περιβάλλον και το κλίμα.

Είμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης. Αν, λοιπόν, μπορούσαμε να επενδύσουμε κάποια χρήματα στο κλίμα, σίγουρα θα δημιουργηθούν σε όλο τον κόσμο πολλές νέες θέσεις εργασίας και αυτό, με τη σειρά του, θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.

Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς ενώσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλήξουμε σε μία διεθνή συμφωνία για τη διάσωση του πλανήτη.

Στην Κοπεγχάγη έγινε το διεθνές συνέδριο για τις κλιματολογικές αλλαγές. Και ήταν μία μοναδική ευκαιρία αυτή να επιτευχθεί μία διεθνής συμφωνία και με την Αμερική και με την Κίνα.

Πρέπει όλοι να παλέψουμε για τις κλιματολογικές αλλαγές, αφού αποδεχθούμε την υπάρχουσα κατάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ τώρα στο Βήμα τον Nandim Alayasef από την Παλαιστίνη.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που τηρείτε το χρόνο και πολύ λιγότερο. Στην Ελλάδα αυτό το λέμε «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». Δηλαδή, όσο πιο λίγα και συμπυκνωμένα λέει κανείς, τόσο πιο καλά είναι και ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο, χωρίς να διαβάζει κανείς κείμενο. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του Κοινοβουλευτισμού και αυτών των αιθουσών.

NANTIM ΑΛΑΓΙΑΣΕΦ (Παλαιστίνη): Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, καμία χώρα δεν έχει προστατευθεί από αυτή τη μόλυνση. Η μόλυνση αυτή υπάρχει στα περισσότερα μέρη εξαιτίας της εκπομπής των διαφόρων ρύπων στις διάφορες χώρες. Η καταπολέμηση αυτής της μόλυνσης είναι πολύ πιο αναγκαία σε εμάς στην Παλαιστίνη, διότι τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί ρίπτουν τα απορρίμματά τους δίπλα στις κατοικημένες περιοχές.

Θα πρέπει, λοιπόν, εμείς, οι κυβερνήσεις και κυρίως το κράτος, να επιβάλλουν πρόστιμα σε αυτούς που ρυπαίνουν.

Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, είναι να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μειώνεται η χρήση των ρυπογόνων μονάδων.

Θα πρέπει, επίσης, να γίνεται αναδάσωση των περιοχών.

Το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι πόλεμοι, οι οποίοι και αυτοί προκαλούν καταστροφές στο περιβάλλον και στα δάση βέβαια.

Πολλοί από τους ελαιώνες έχουν καταστραφεί από διάφορες μονάδες που φροντίζουν για το προσωπικό τους όφελος.

Εύχομαι εσείς να αποτελέσετε τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση αυτής της μόλυνσης.

Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλώ στο Βήμα την Έφηβο Tu Kanazal από την Παλαιστίνη.

ΤΟΥ ΚΑΝΑΖΑΛ (Παλαιστίνη): Στο όνομα του Αλλάχ.

Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, ειρήνη ημίν. Σας ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε εδώ, σε αυτή την πρώτη Δημοκρατία του κόσμου. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή φιλοξενία.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το περιβαλλοντικό είναι το βασικό πρόβλημα πολλών χωρών. Μιλήσαμε πολύ επ' αυτού.

Αυτό, όμως, που έχει σημασία είναι οι πράξεις. Οι πράξεις είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να καταπολεμηθεί αυτή η περιβαλλοντική μόλυνση.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται στη μεγάλη κατανάλωση. Και αυτή η μεγάλη κατανάλωση θα καταδικάσει το μέλλον μας. Η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση της παραγωγής οδηγεί στην αύξηση των εργοστασίων και συνεπώς σε αύξηση της μόλυνσης.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η εξής: Θα πρέπει, λοιπόν, να μειωθεί αυτή η κατανάλωση, ώστε να οδηγηθούμε στη μείωση της μόλυνσης.

Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι θα πρέπει κάθε άτομο να ακολουθήσει το κίνημα «GO GREEN», το οποίο είναι το σημαντικότερο κίνημα που υπάρχει μεταξύ των πολιτών για την αντιμετώπιση αυτού του θλιβερού φαινομένου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα κλείσουμε τις παρεμβάσεις των καλεσμένων μας Εφήβων των Κοινοβουλίων από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, με τη Mai Ashry από την Αίγυπτο.

ΜΕΪ ΑΣΡΙ (Αίγυπτος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Μέλη του Κοινοβουλίου, κύριοι συνάδελφοι της Μεσογείου, θα ήθελα εξ ονόματός μου και εξ ονόματος όλων των Αράβων και των Αιγυπτίων να σας ευχαριστήσω γι' αυτήν την ευκαιρία που μας δίνετε.

Μιλήσατε για πάρα πολύ σημαντικά θέματα και μας γνωστοποιήσατε τα προβλήματα. Το πρόβλημα της μόλυνσης δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει παντού, υπάρχει και στην Αίγυπτο. Σε όλες τις αραβικές χώρες υπάρχει μόλυνση. Τη μόλυνση από τα απορρίμματα μπορούμε να την ελέγξουμε, υπάρχει όμως μόλυνση, η οποία είναι εκτός των δυνατοτήτων μας. Μπορούμε να πούμε ότι ανοίγουμε από μόνοι μας τον τάφο μας. Το φαινόμενο της τρύπας του όζοντος θα πρέπει να ενώσει όλες τις χώρες για την αντιμετώπισή του, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία καταστρέφουν ολόκληρη τη γη μας.

Ζητώ απ' όλους τους συναδέλφους, όταν επιστρέψουν στις χώρες τους να ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργαστούν με όλες τις όμορες και άλλες χώρες, για να δουν τι γίνεται σε αυτές, τι μπορεί να γίνει εναλλακτικά για την αντιμετώπιση του διοξειδίου του άνθρακα, τη μη χρήση του αερίου φρεόν στα ψυκτικά, να οργανώσουν εκστρατείες ενημερωτικές από τα M.M.E., ώστε να μπορέσουμε να καταστείλουμε αυτό το φαινόμενο. Ο Θεός να μας φυλάει από την καταστροφή του.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Αγαπητά μου παιδιά, εδώ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομίας και Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Ήταν όλες οι παρεμβάσεις σας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

Θέλω να γνωρίζετε ότι αυτές οι απόψεις που καταθέσατε εδώ, καθώς και στις άλλες Επιτροπές, όπως και αυτές που θα κατατεθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Ολομέλειας, πηγαίνουν στην Κυβέρνηση και στους αρμόδιους Υπουργούς για να τις μελετήσουν και να τις ενσωματώσουν στις πολιτικές που ακολουθούν, ακούγοντας τη φωνή τη δική σας, τη φωνή των νέων, δηλαδή τη φωνή εκείνων που θα ζήσουν σ' αυτό το περιβάλλον, στην κοινωνία που εμείς ετοιμάζουμε για εσάς. Με τις δικές σας παρεμβάσεις και με τη δική σας πίεση αυτή την κοινωνία μπορούμε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη.

Για να γίνει αυτό και για εσάς που βρίσκεστε στο στάδιο πριν ακόμη αποκτήσετε το εκλογικό δικαίωμα για να ψηφίσετε, η παραίνεσή μου είναι να συμμετέχετε όσο πιο ενεργά μπορείτε στα δημόσια πράγματα, στις κοινές υποθέσεις.

Και αυτό δεν είναι ένα μήνυμα που το στέλνει σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Έρχεται από την κλασική Αρχαιότητα. Τα παιδιά από την Ελλάδα θα το έχουν διαβάσει στον Θουκυδίδη και στον *Επιτάφιο* του Περικλέους, που είναι η σημαντικότερη ομιλία που έγινε στην ανθρωπότητα, αλλά και τα παιδιά που έχουν έρθει από τις ευρωπαϊκές και τις μεσογειακές χώρες θα δουν μαζί με το υλικό που τους έχουμε δώσει, σε τρίγλωσση έκδοση τον «Επιτάφιο» του Περικλέους.

Σε ένα σημείο αναφέρει τα ακόλουθα: «Τον μη μετέχοντα των κοινών, ουκ απράγμονα, αλλά αχρείον ονομαζομεν». Στα απλά Ελληνικά αυτό σημαίνει ότι εκείνος που δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που δεν κάνει τίποτε, αλλά ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος άχρηστος για την κοινωνία και για τη δημοκρατία.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Αποστολάτος μού έδωσε ένα απόσπασμα από την παγκόσμια αναγνώριση συγγραφέα Ζακλίν Ντε Ρομιγί, η οποία έχει βραβευθεί και από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το οποίο λέει τα ακόλουθα: «Η γνώση δεν μας κάνει ούτε καλύτερους, ούτε ευτυχέστερους. Η παιδεία, όμως, που αφυπνίζει και είναι η αυτονομία του πνεύματος μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι και αν όχι ευτυχέστεροι, να μας βοηθήσει να μάθουμε να επωμιζόμαστε το πεζό και να ζούμε ποιητικά τη ζωή μας».

Κλείνοντας, όσον αφορά στη σημασία την οποία έχει ο προφορικός λόγος, θα σας πω κάτι που είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, όταν τον επισκέφτηκαν συμπολίτες του και του ζήτησαν να τους κάνει μία ομιλία. Τους είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Πολύ ευχαρίστως. Πείτε μου πότε θέλετε να γίνει αυτή η ομιλία». Εκείνοι απάντησαν: «Κύριε Πρόεδρε, όποτε θέλετε εσείς». «Εάν θέλετε να σας κάνω μία ομιλία μιας ώρας, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να ορίσετε για αύριο αυτή την ομιλία». Εκείνοι που τον καλούσαν, του είπαν: «Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουμε μία τόσο μεγάλη ομιλία. Θέλουμε να απευθύνετε σε αυτή τη συγκέντρωση, την οποία θα κάνουμε μια ομιλία πέντε λεπτών». «Πολύ καλά», λέει, «θα ορίσετε μετά από δύο μήνες να κάνω αυτή την ομιλία».

Ποιο είναι το νόημα που δίνει αυτή η απάντηση; Ότι ο συμπυκνωμένος και ο περιεκτικός λόγος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται τη μεγαλύτερη καταβολή προσπάθειας για να μπορεί να είναι ελκυστικός στο

ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Αυτός είναι ένας κανόνας που τον λέω πάντοτε, αυτά τα είκοσι οκτώ χρόνια που θητεύω σε αυτήν την Αίθουσα, θητεύω στη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, σε όλους όσους μου ζητούν τη γνώμη μου για το πόσο εύρος πρέπει να έχει μία ομιλία.

Λέω, όμως, και ένα άλλο ανέκδοτο, που με αυτό θα κλείσω, ότι «οι ομιλίες των πολιτικών πρέπει να μοιάζουν με τις φούστες των κυριών», πρέπει να είναι τόσο μακριές, ώστε να καλύπτουν το θέμα, αλλά και τόσο κοντές, όπως επίσης οι φούστες των γυναικών, ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον.

Θα δώσω τη θέση μου στον Αντιπρόεδρο κ. Βαΐτση για να γίνει η ψηφοφορία.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Προεδρεύων της Επιτροπής, κ. Βαΐτσης Αποστολάτος).

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών.

Προχωρούμε στη διαδικασία των ψηφοφοριών.

Θα ψηφίσουμε επί της αρχής τη *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής, που σημαίνει ότι δεχόμαστε το κείμενο της *Σύνθεσης* αυτής ως μία βάση για τη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων αυτής.

Ερωτάται η Επιτροπή: Γίνεται δεκτή επί της αρχής η *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής, δηλαδή το κείμενο από σελίδα 23 έως σελίδα 27;

Οι αποδεχόμενοι την πρόταση να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι την πρόταση.)

Οι μη αποδεχόμενοι την πρόταση να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι την πρόταση.)

Προφανώς όλοι σήκωσαν το χέρι.

Συνεπώς, η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θα ψηφίσουμε τώρα τα επιμέρους κεφάλαια.

Ερωτάται η Επιτροπή: Γίνεται δεκτό το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: «Φυσικό περιβάλλον»;

Οι αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές)

Συνεπώς, το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: «Φυσικό περιβάλλον» έγινε δεκτό ομοφώνως.

Ερωτάται η Επιτροπή: Γίνεται δεκτό το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο: «Καταναλωτισμός»;

Οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο.)

Οι μη αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο.)

Προφανώς σήκωσαν το χέρι οι περισσότεροι (αποδεχόμενοι).

Συνεπώς, το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο: «Καταναλωτισμός» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί των θεμάτων της *Σύνθεσης Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου.

Ερωτάται η Επιτροπή: Γίνεται δεκτή στο σύνολό της η *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου;

Οι αποδεχόμενοι στο σύνολό της τη *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι τη *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου)

Οι μη αποδεχόμενοι στο σύνολό της τη *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι στο σύνολό της τη *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου)

Προφανώς σήκωσαν το χέρι οι περισσότεροι (αποδεχόμενοι).

Συνεπώς, η *Σύνθεση Κειμένων* αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου γίνεται δεκτή και στο σύνολό της κατά πλειοψηφία.

Σας θυμίζω ότι έχουν μοιραστεί λευκά χαρτιά για να γράψετε τα ονόματά σας, ώστε να κληρωθούν οι δύο Έφηβοι Βουλευτές που θα μιλήσουν στην Ολομέλεια. Είναι γνωστό ότι για τους συμμετέχοντες από την ομογένεια θα γίνει η κλήρωση σε άλλη Αίθουσα.

Όση ώρα γράφετε τα ονόματά σας, εγώ θέλω να σας πω τα εξής. Θέλω να θυμάστε αυτό που είπα χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αυτό που διάβασα από τον Καζαντζάκη: «Αν μπορείτε να πηγαίνετε εκεί, που δεν μπορείτε να πάτε στη ζωή αυτή». Δηλαδή, να τολμάτε, γιατί μόνο με το θάρρος και την τόλμη, μαζί με τη γνώση και τη σοφία που φέρνει, μπορείτε να φθάσετε στα αποτελέσματα που επιθυμείτε για έναν καλύτερο κόσμο. Επίσης, να αγαπάτε και να μην εγκαταλείπετε την αγάπη σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Παρακαλώ να φέρετε τα χαρτάκια στην Έδρα, για να γίνει η κλήρωση. Υπενθυμίζω όχι από την ομογένεια και την Κύπρο, διότι θα γίνει ξεχωριστή κλήρωση σε άλλη Αίθουσα.

Παρακαλώ την Έφηβο Βουλευτή που κάθεται στο πρώτο έδρανο να έρθει να κάνει την κλήρωση.

Αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, η συνάδελφος από τη Σουηδία κλήρωσε την κυρία Ορλιακλή Βασιλική από το Νομό Κιλκίς –την ακούσαμε πριν και μίλησε πολύ όμορφα, θα την ακούσουμε και στην Ολομέλεια στη

συνέχεια- και τον κ. Ζήκο Παναγιώτη από τη Λέσβο, που μας μίλησε για τα προβλήματα του περιβάλλοντος στο νησί του, όπου εγώ υπηρέτησα, όταν έκανα τη θητεία μου στο Στρατό, στα Βατερά και στη Βρυσα.

Η συνεδρίασή μας ολοκληρώθηκε. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Να έχετε πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες και τη δύναμη να τις ακολουθείτε. Είναι κάθε φορά η δύναμη της θέλησης μέσα μας, στο μυαλό, στην ψυχή και στην καρδιά μας. Να είστε καλά και να προσέχετε, να φροντίζετε τον εαυτό σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Και να έχετε πάντα το θάρρος της γνώμης σας.

Τέλος και περί ώρα 13.15' λύθηκε η συνεδρίαση.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ANNA ΦΙΛΙΝΗ

**Ζ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ